



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 14 (9 juni 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

## inleiding

Inmiddels hebben we de kerkelijke draad weer enigszins op mogen pakken. Dat was op tweede Pinksterdag (1 juni), een dag waarop we het Pinksterfeest toch nog een beetje gevierd hebben, omdat het eigenlijke feest daags ervoor nog in besloten kring gevierd moest worden. Zoals U wellicht weet is tweede Pinksterdag met de afschaffing van het 'Pinksteroctaaf' bij de liturgievernieuwing na het concilie komen vervallen. Dat neemt niet weg dat *"waar de gelovigen op maandag na Pinksteren naar de eucharistieviering komen, het misformulier van Pinksteren opnieuw genomen (kan) worden of de votiefmis te ere van de H. Geest"*, zoals het Missaal (Misboek) aangeeft. Sinds kort (2018) wordt op deze tweede Pinksterdag' dag op instigatie van paus Franciscus de (verplichte) gedachtenis van de H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk gevierd. Dat hebben we dit jaar dus maar niet gedaan, om de kerkgangers toch in de gelegenheid te stellen minstens nog iets van (de viering van) het Pinksterfeest mee te krijgen.

Maria is er de afgelopen tijd (met name de afgelopen Meimaand) inderdaad wat bekaaid van af gekomen. Ook het feest van Maria Visitatie ('Maria Ziep') op 31 mei kwam dit jaar te vervallen, omdat het samenviel met het Pinksterfeest (i.t.t. Duitsland waar dit feest nog altijd op de oude datum, 2 juli wordt gevierd). En dan hebben we het nog niet over de Missen in de Fatimakapel van Herkenbosch en de traditionele fietsbedevaart naar het Birgeler Pützchen die vanwege de coronacrisis geen doorgang konden vinden. Gelukkig blijkt uit de kaarsen die er her en der in onze Mariakapelletjes branden, dat de meeste mensen haar nog niet vergeten zijn. Integendeel: er worden zelfs meer kaarsen dan anders 'verstookt'. Dat is en blijft een goed teken. Een minder goed teken is echter, dat er de laatste tijd in Posterholt weer (noveen-)kaarsen worden meegenomen zonder te betalen. Die moeten dus helaas weer achter slot en grendel. En dat juist in een tijd dat er meer dan ooit behoefte aan is: aan het branden van kaarsen, tekens van onze verbondenheid met, onze gerichtheid op 'hierboven'. Een simpel gebaar dat zo veelzeggend is. Als er in een kerk of kapel kaarsen branden krijg je vanzelf de neiging om er ook een aan te steken. De kaarsen van onze 'voorgangers' die daarin een bewijs van hun geloof en Godsvertrouwen achterlieten, werken blijkbaar 'aanstekelijk'.

Het is net als bij een café en/of restaurant. Als er niemand te zien is, krijg je ook niet bepaald de neiging er naar binnen te gaan. Zien eten en/of drinken doet eten en/of drinken. Ook dat hebben we weer mogen ervaren sinds onlangs ook de horeca de deuren weer mocht openen, zij het nog op een kier. Ook al is het nog niet zoals het vroeger: het doet toch goed weer mensen op de terrassen te zien. Niet alleen goed voor de gasten, maar ook voor de ondernemers! Want het zijn (en blijven voorlopig) ook economisch gezien barre tijden. Zien eten/of drinken doet eten en/of drinken. Zien geloven doet geloven. Dat geldt niet alleen voor brandende kaarsen, maar ook en vooral voor biddende mensen. Daarom is het goed en doet het ook goed, dat we ook kerkelijk gezien de draad weer kunnen en mogen oppakken. Als gelovigen hebben wij elkaar nodig, om ons geloof overeind te houden, ook en vooral in moeilijke tijden. Want moeilijke tijden zijn het en blijven het nog, ook al worden de coronamaatregelen langzaam maar zeker weer versoepeld.

## **Sacramentsdag (14 juni)**

Vanwege de Coronacrisis kan de traditionele sacramentsprocessie in Herkenbosch en St. Odiliënberg helaas niet doorgaan. Toch zal deze zondag in het teken van het Allerheiligste (Sacrament) staan. Er zijn de gebruikelijke weekendmissen met uitstelling van (en gelegenheid tot aanbidding van) het Allerheiligste. In Posterholt zaterdagavond om 19.00 uur, in Herkenbosch zondagmorgen om 9.30 uur, in Melick zondagmorgen om 11.15 uur. In St. Odiliënberg is er die (zon-)dag een bijzonder aanbod. Bij deze het (feest-)programma: 09.30 uur: Hoogmis in de basiliek (maximaal 30 personen); deze Mis kan ook via een geluidsinstallatie in de Mariakapel en buiten op het voorplein gevolgd worden.\*

10.20 uur: uitstelling van het Allerheiligste en gelegenheid tot aanbidding.

11.30 uur: gezamenlijk bidden van het rozenhoedje; biechtgelegenheid.

12.00 uur: zegen met en instelling van het Allerheiligste

Na de Mis koffie in de priorij (kloostergang), bereikbaar via de 'passarelle' (houten brug).

14.00 uur extra Mis in de basiliek (max. 30 personen); ook weer via geluidsinstallatie te volgen in de Mariakapel en buiten op het voorplein.

14.50 uur: uitstelling van het Allerheiligste en gelegenheid tot aanbidding

15.30 uur: gezamenlijk bidden van het rozenhoedje; biechtgelegenheid.

17.00 uur: Gregoriaanse Vespers

17.30 uur: zegen met en instelling van het Allerheiligste

Zowel het kerkbestuur als de zusters nodigen U van harte uit deze dag toch niet zomaar voorbij te laten gaan. Natuurlijk is het jammer dat vanwege de coronacrisis de sacramentsprocessie niet uit kan trekken. Maar met een beetje creativiteit kunnen we er desondanks toch een mooie en vooral ook gezegende dag van maken. Natuurlijk worden de RIVM-maatregelen in acht genomen. Dat zou bij grotere toeloop kunnen betekenen dat U even moet wachten voordat U de basiliek en/of Mariakapel kunt betreden. Dank aan de basiliekwacht die het een en ander in goede banen zal proberen te leiden. Dank ook aan het processiecomité dat met ons heeft meegedacht en deze dag mee vorm geeft; en de Ambrosiusbroederschap die acte de présence zal geven als op de eigenlijke Sacramentsdag (donderdag 11 juni) 's middag om 15.30 uur een zegeningsrondje met het Allerheiligste rond WZC Bergh wordt gehouden. Diezelfde middag om 14.30 uur zal dat ook in Herkenbosch (Bosscherhof) gebeuren.

\*de geluidsinstallatie die het in deze coronacrisis mogelijk maakt om ook buiten te kunnen volgen wat binnen gebeurt, wordt door de zusters gehuurd. Bijdragen zijn welkom op het rek.nr. van de zusters: NL 41 INGB 0001 0361 15 t.n.v. Priorij Thabor St. Odiliënberg. Met dank!

## **Het Mis-aanbod vanaf tweede Pinksterdag**

Beperkt toegankelijk (max. 30 personen);

geen opgave/reservering vooraf – wie het eerst komt wie het eerst maalt.

in het weekend

*19.00 uur: Posterholt*

*09.30 uur: St. Odiliënberg (basiliek)*

*09.30 uur: Herkenbosch*

*11.15 uur: Melick*

op weekdagen (19.00 uur)

*maandag Posterholt, dinsdag Herkenbosch, woensdag St. Odiliënberg, donderdag Melick*

### **Wat dient U als kerkbezoeker in deze periode (1 juni – 1 juli) te weten?**

#### *Algemeen:*

1. t/m 30 juni mogen er max. 30 parochianen tegelijk in de kerk aanwezig zijn. Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 parochianen.
2. Er is geen mogelijkheid voor het opgeven resp. laten lezen van misintenties.
3. De koster(s) reinigen/ontsmetten na elke H. Mis de Kerk.
4. Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de koster(s) en de dienstdoende priester op.

#### *In de kerk:*

5. U houdt ten opzichte van alle andere kerkgangers: 1,5 meter afstand.
6. U komt de kerk binnen via de hoofdingang.
7. Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met de middelen die ter beschikking worden gesteld.
8. Wanneer u koorts heeft, hoest of niest, blijft u thuis (Corona gerelateerd).
9. U vervolgt uw weg naar een zitplaats via het middenpad.
10. U gaat zitten bij een van de 30 stickers. Gezinsleden mogen dichters naast elkaar zitten, echter niet meer dan 2 personen per rij!
11. Als u de eerste in de rij bent, gaat u daar zitten waar een andere kerkganger u niet meer hoeft te passeren om in de rij plaats te nemen.

#### *Tijdens de H. Mis*

12. Wanneer u voor de H. Communie wordt uitgenodigd komt u naar voren, rij voor rij – houd 1,5 meter afstand. De priester staat op 1,5 meter afstand van de geconsecreerde H. Hosties en zegt "Lichaam van Christus". U neemt dan zelf één H. Hostie van de schaal die op een tafeltje voor de altaartrappen staat, zonder evenwel een andere heilige Hostie of de schaal aan te raken. U vervolgt uw weg naar uw plaats (links of rechtsom langs de zijkant)
13. U geeft elkaar geen hand bij de vredeswens.
14. Er is geen samenzang, u mag (helaas) niet meezingen.

#### *Na de H. Mis*

15. Na de Mis verlaat u de kerk, het liefst via verschillende routes, met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. Wacht desnoods tot de anderen de kerk hebben verlaten.
16. Bij de uitgang staat een collecteschaal. Dank voor uw bijdrage, deze is zeer welkom!

### **Wit U ons in deze zware (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?**

Herkenbosch: NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 54 INGB 000 1054 893 tnv RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 013 4704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina Montfort

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

St. Odiliënberg: NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

In deze periode lopen wij met name collectegeld mis (nu al 40% minder dan anders). Naast het kaarsengeld en de inkomsten uit Misintenties draaien onze parochies daar met name op.

### **Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen)**

*God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertroosting in ziekte en lijden.*

*Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden*

*van het uitgebroken corona-virus.  
Wees een Beschermers voor hen die dit virus hebben opgelopen,  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus  
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren  
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen  
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.*

### **Nieuws van het front**

Zondagmiddag 7 juni j.l. was er weer voor het eerst sinds lange tijd een doopsel. Dat was in Posterholt waar Milly van de Klundert van de Boomstraat werd gedoopt. Echter niet alleen omdat het zo lang geleden was dat er weer gedoopt kon worden, ook vanwege de coronamaatregelen was het toch een vreemde gewaarwording. Met name de fysieke afstand maakte de viering ook geestelijk wat steriel. Dat neemt niet weg dat wat het doopsel geeft veel en veel belangrijker is dan alles wat er bij een viering als deze (vooral ook in coronatijd) allemaal komt kijken. En dat is uiteindelijk wat telt en wat bij de ouders van de dopeling ook de doorslag gaf om het doopsel van hun boreling niet langer uit te stellen.

Ook onze kerkbesturen pakken langzaam maar zeker de draad op, terwijl ook de koorbesturen niet stil zitten: Op dinsdagavond 23 juni a.s. komen die clusterbreed bij elkaar om te zien welke maatregelen genomen kunnen worden om weer aan het zingen te komen. Want dat samen zingen is blijkbaar extra probleem (besmettingsrisico) in deze coronatijd.

### **Ziekenzorg en hulpverlening**

Wat de ziekencommunie op de eerste vrijdag betreft proberen we draad langzaam maar zeker weer op te pakken. We doen dat in etappes. U krijgt telefonisch bericht wanneer we weer bij met Ons Heer U langs komen. Schroom niet ons te bellen als we iets voor U kunnen doen of betekenen. Er kan en mag weer meer.

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)