



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 39 (16 december 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

Géén (publieke) vieringen op kerstavond!

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen - publiek worden gevierd. Welke gevolgen deze maatregel heeft voor de geplande Drive-in-Nachtmis op het Pinkpopterrein in Landgraaf is op dit moment nog niet bekend.

Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling. Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking. Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen.

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live-stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website www.vierkerstmis.nl. Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Wat betekent dit voor de vieringen in ons cluster?

Kerstavond 24 december vervalt dus. Blijft over:

1e Kerstdag 25 december:

09.30 uur: St. Odiliënberg

09.30 uur: Herkenbosch

11.00 uur: Posterholt

11.00 uur: Vlodrop

11.15 uur: Melick

2^e Kerstdag 26 december (H. Stefanus):

09.30 uur: St. Odiliënberg

09.30 uur: Herkenbosch

11.00 uur: Posterholt

11.15 uur: Melick

3^e Kerstdag 27 december (H. Familie):

09.30 uur: St. Odiliënberg

09.30 uur: Herkenbosch

11.15 uur: Melick

De vieringen op eerste kerstdag zullen inmiddels wel volgeboekt zijn. Daarom is er op 2^e kerstdag al een extra Mis in Posterholt voorzien en kan er op derde kerstdag misschien ook nog ergens een extra Mis worden ingelast. Daarnaast kijken we of de nachtmis met/bij de zusters in Berg misschien ook gestreamd kan worden. We houden U op de hoogte!

Live-streaming Hoogmis van 1^e kerstdag 9.30 uur

Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december a.s. wordt de hoogmis van 9.30u live-gestreamd. U kunt op deze manier delen in de Kerstvreugde vanuit de feestelijk versierde basiliek met Gregoriaanse en andere gezangen. Zo zijn we, ook al kunnen we nu niet allemaal in de basiliek, in de vreugde van ons geloof met elkaar verbonden, tot buiten de grenzen van de basiliek tot in alle parochies van het Roerstreekcluster en ver daarbuiten. De uitzending wordt aangeboden door de Priorij Thabor aan iedereen die daarvan kennis wil nemen in samenwerking met EJ Audioverhuur. De gegevens om te streamen zijn als volgt:

-ga naar www.ejaudioverhuur.nl

-klik op de hoofdpagina rechtsboven op de button: video stream

-Klik op de volgende pagina uw gewenste videostream aan: video **stream A**

-Type de 6 cijfers van het wachtwoord/pincode in : **201225**

-Klik op "enter"

U bent nu verbonden met de videostream. Let op : ongeveer 15 minuten voor aanvang zal de stream pas actief zijn. Na de streaming zal de H. Mis nog gedurende een maand te zien zijn met deze gegevens bij EJ Audioverhuur. Ook zal de uitzending wordt geplaatst op

youtube-kanaal van de Priorij Thabor. Als U Uw deelname ook tot uitdrukking wilt brengen met een financiële bijdrage aan de Parochie van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus wordt dat zeer op prijs gesteld (zie gegevens verderop).

St. Lucia (13 december)

In de vorige uitgave maakten we er al melding van dat we op zondag 13 december j.l. in St. Odiliënberg stiekem toch even stil stonden bij het feest van St. Odilia van de Elzas wier 1300^e sterfdag dit jaar wordt herdacht. In Herkenbosch konden we stilstaan bij het feest van de H. Lucia die daar al sinds jaar en dag bijzonder wordt (werd?) vereerd. Van die bijzondere verering van de h. Lucia in Herkenbosch weten we wat meer dankzij de steeds verder oplopende spanningen tussen Melick en Herkenbosch in de tweede helft van de 18^e eeuw, met name tussen de pastoor van Melick en de 'rector' van Herkenbosch die aan hem verantwoording verschuldigd was, spanningen er in 1795 in resulteerden dat Herkenbosch eind 1795 een zelfstandige parochie werd. Toen het bisdom Luik, waartoe Melick en Herkenbosch indertijd behoorden, in 1778 probeerde te komen reductie van verplichte kerkelijke feesten en werd verordonneerd dat "buiten de stad Luik slechts de feestdag van de ene en voornaamste patroonheilige van de plaats gehandhaafd (mocht) blijven", legde de pastoor van Melick het zo uit, dat dus voortaan alleen nog maar het feest van St. Andreas (30 november) gevierd mocht worden. De 'rector' van Herkenbosch brachten hier echter tegen in "*dat sedert onheugelijke tijden St. Sebastianus, de voornaamste patroon van de parochie Herkenbosch, altijd als verplichte feestdag is gevierd, en dat het feest van de H. Lucia, de tweede patrones, uit devotie is gevierd*". Het kwesie werd in het voordeel van Herkenbosch beslecht: St. Sebastianus (21 januari) bleef als verplichte feestdag gehandhaafd. Maar daarmee ook het St. Luciafeest (13 december), weliswaar niet als verplichte feestdag, maar toch. De parochie bezit niet alleen een relikwie van de H. Lucia ("S. Luciae V.M.") maar ook een lindenhouten beeld (ca. 1850) dat deze heilige voorstelt, staande, gesluierd, de hals doorboord met een dolk en in haar in de linkerhand een palmtak. Ook één van de glas-in-loodramen (Jef Scheffers uit 1949) stelt de H. Lucia voor.

De heilige Lucia zou rond het jaar 286 te Syracuse op het eiland Sicilië geboren zijn. Volgens de legende bezocht zij met haar zieke moeder Eutychia het graf van de heilige Agatha (5 februari); dat lag niet ver van Syracuse in de plaats Catania. Toen moeder op wonderbare wijze genas, schonk Lucia al haar bezittingen aan de armen. Maar haar heidense bruidegom kon dat niet waarderen en klaagde haar aan vanwege haar geloof in Christus. Dat bracht immers met zich mee dat men geen offers bracht aan de Romeinse afgoden. Daarmee sloot men zich af van het sociale leven; elke openbare manifestatie begon indertijd met een offerritueel aan de goden. Omdat de keizers goddelijke waardigheid droegen, werd er ook geofferd aan de geest van de keizer. Wie dat weigerde, stelde daarmee een openbare daad van ongehoorzaamheid of zelfs majesteitsschennis. Lucia werd ertoe veroordeeld om in een bordeel te gaan werken. Maar zelfs een span ossen kon haar niet van haar plaats krijgen: zo onverzettelijk bleek zij. Ook op de brandstapel had zij nergens last van. Tenslotte stootte de beul haar een zwaard door de keel. De heilige Lucia wordt afgebeeld met een dolk door haar hals, of met een schaal waarop twee ogen liggen, toespeling op de betekenis van haar naam. Later vormde zich om die schaal met ogen weer een nieuwe legende: om gevrijwaard te blijven van opdringerige jongemannen die haar godsdienst en haar persoon niet zouden respecteren, zou zij zichzelf de ogen hebben uitgestoken ... Zij wordt vereerd als patrones van het licht in de ogen; vandaar ook van blinden en slechtzienden, van artsen, oogartsen en opticiëns; van electriciëns; en van prostituees die spijt hebben. Daarnaast van arbeiders in het algemeen, in het bijzonder van glazenmakers, glazeniers en glasblazers; van kleermakers

en wevers; van zadelmakers en van venters; van deurwachters en portiers; van schippers en zeevarenden; van boeren en schrijvers. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen besmettelijke ziekten, keelpijn (vanwege de dolksteek waarmee ze gedood werd), tegen oogkwalen en -ziekten, blindheid (ook geestelijk) en brand (vanwege haar naam); tegen vrouwenziekten en armoede. Omdat haar feest haast midden in de winter valt, wordt zij vooral in de Scandinavische landen in verband gebracht met midwintergebruiken; daar komen veel kaarsjes en lichtjes aan te pas (www.heiligen-3s.nl).

Gebed in Coronatijd (naar Eleonora Hof)

God van nabijheid, We komen tot U nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons. Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid: dat U ons aan elkaar bindt als broeders en zusters met één Vader. Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn om op te bellen wie eenzaam is om tijd te maken om elkaar te bemoedigen. We vragen u om rust in ons hart als we bang zijn. We vragen u om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. Voor onze politici: dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen en doen wat goed is voor het belang van iedereen. We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en iedereen die in de zorg werkt. Bescherm hen, leid hen, sta hen bij. We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft. We bidden u ook voor onszelf: help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken. Help ons de afzondering waarin we nu verkeren tot een plek te maken waarin wij uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we mogen beseffen dat ook nu, juist nu u heel dicht bij ons bent.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?

Herkenbosch: NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 tnv RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 013 4704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 01546 00512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 – catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 – martinus@roerkerken.nl