



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 110 (19 mei 2022) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding (clustering)**

Eindelijk is het zover: bij brief van 2 mei j.l. liet het bisdom weten akkoord te gaan met onze voordracht van eind maart, waarmee het nieuwe (overkoepelende) clusterkerkbestuur een feit is en de federatievorming van de Roerstreekparochies weer een stukje dichterbij is gekomen. Dat is bepaald niet zonder slag op stoot verlopen (zie Roerkerknieuws 106). Iets waar ook het bisdom achter is gekomen en de vicaris-generaal zich ook terdege van bewust is, zoals hij ook schrijft: *“de aanloop naar de vorming van een federatiebestuur van alle zes parochies moeizaam (is) geweest en van vele partijen veel geduld, wijsheid en doorzettingsvermogen (heeft) gevraagd”*. Inderdaad een grote stap, maar ook een stap waar er nog heel wat op dienen te volgen: we zijn er nog (lang?) niet. Dit jaar dienen we als cluster al een ‘geconsolideerde’ jaarrekening in te dienen, een jaarrekening waarin die van de afzonderlijke parochies met elkaar in overeenstemming gebracht zijn. Dat is echter nog maar het begin: we moeten zo spoedig mogelijk zien te komen tot een gezamenlijke exploitatie, waarmee de ‘federatie’ echt pas een feit is. Een fusie wordt het pas als niet alleen de exploitatie maar ook de parochiële vermogens worden samengevoegd. Dit is echter (nog) niet aan de orde. Ook de benoeming van de leden van het pastoraal team zal nader bekeken worden. *“Het is wenselijk dat ieder in elke parochie een zelfde benoeming heeft, met name geldt dit voor de pastoor. Hij zal overal pastoor zijn”*. Dat is tot nu toe niet het geval. Sinds begin 2014 is hij pastoor van Herkenbosch, Melick, Posterholt en Sint Odiliënberg. Sinds eind 2018 is hij tevens administrator van Montfort en sinds medio 2020 tevens administrator van Vlodrop. Ook de diakens hebben nog niet overal in de Roerstreek een benoeming. Omdat het nieuwe kerkbestuur nog geen rooster van aftreden heeft vastgesteld geldt de benoeming van de nieuwe kerkbestuursleden vooralsnog maar voor één jaar. Het nieuwe bestuur bestaat momenteel uit tien kerkbestuursleden, los van de pastoor die uit hoofd van zijn functie voorzitter van dit gremium is. Verder kent het kerkbestuur de functie van vicevoorzitter, van secretaris en een penningmeester. De overige portefeuilles dienen nog verdeeld te worden. Ook moet er nog werk gemaakt van de zogenaamde ‘locatieraden’, een parochieel gremium waarin de mensen ‘zitting’ hebben die zich meer met de praktische gang van zaken in de diverse parochies bezig houden, ervoor zorgen dat het ter plaatse allemaal (zo goed mogelijk) blijft reilen en zeilen. Een andere mijlpaal was op dinsdagmiddag 10 mei j.l. de ondertekening van de verkoopakte voor De Harch waarover al melding werd gemaakt in Roerkerknieuws 101. Op die dag wisselde het oude verenigingsgebouw van eigenaar en kon door de nieuwe eigenaar eindelijk met de omvorming tot BMV (‘Brede Maatschappelijke Voorziening’ oftewel dorps huis) begonnen worden.

## **Openlucht mis Tweede Pinksterdag (6 juni)**

Zoals de afgelopen jaren al tot een mooi gebruik is uitgegroeid (maar vanwege de Coronacrisis helaas ook weer twee jaar stil is komen te vallen), houden we op tweede Pinksterdag (maandag 6 juni a.s.) om 11.00 uur weer onze jaarlijkse openlucht mis in de sfeervolle boskapel van natuurbegraafplaats Bergerbos. We vieren dan het feest van Maria Moeder van de Kerk, dat sinds 2018 voor de Kerk op tweede Pinksterdag is voorgeschreven. Verder is er die dag maar één andere reguliere Mis, en wel om 9.30 uur in de Berger basiliek; de missen in de andere parochies vervallen. Dank weer aan Bergerbos voor de gastvrijheid!

### **Nieuwe mistijden Zorgcentra**

Na de lockdown ten gevolge van de Coronacrisis werd de gebruikelijke (tweewekelijkse) zondagochtendmis in **WZC Bergh** aanvankelijk verplaatst naar de zaterdagmiddag (15.00 uur). Om wat lucht in de agenda van het pastoraal team te brengen is in overleg met het huis en de vrijwilligers besloten deze met ingang van juni 2022 naar de dinsdagavond (19.00 uur) te verplaatsen. Dan zal het ook om een wekelijkse Mis gaan. Sinds begin dit jaar wordt de wekelijkse Mis in **WZC Bosscherhof** op donderdagmiddag gehouden en wel om 14.30 uur (zie Roerkerknieuws 96).

### **heiligverklaring Titus Brandsma (15 mei)**

Blijdschap en dankbaarheid overheersen als reactie op de heiligverklaring van pater Titus Brandsma die op zondag 15 mei j.l. heilig werd verklaard. Velen zien hem als een icoon van hoop en als een voorbeeld voor iedereen. In een reactie die de Nederlandse bisschoppen op hun website plaatsten, schrijven ze “verheugd” over de heiligverklaring van de Friese pater karmeliet te zijn. “Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegen het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen”. Volgens kardinaal Wim Eijk is de heiligverklaring van de pater “een bijzonder en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis.” Hij prijst Titus Brandsma om het feit dat deze “voor zijn trouw aan Christus alles over had”. Ook bisschop Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) schrijft onder de indruk te zijn van “Titus’ levenshouding en hulpvaardigheid”. “Hij stond op tegen modern heidendom, de rassenwaan van het Duitse nazisme in zijn tijd, en wees de weg naar persoonlijk geloof en menselijke waardigheid als drager van (katholiek) christendom”. Mgr. de Korte, bisschop van Den Bosch, spreekt ook zijn waardering uit voor de loyaliteit van Brandsma aan God en aan de mens. “Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s plaatste hij de naastenliefde. Hij deed dat als een diepgelovig christen”. De bisschoppen zien in de karmeliet een “inspiratiebron voor velen”. Mgr. van den Hout ziet in Titus Brandsma “een veelzijdige en moderne heilige. De problematiek die in zijn tijd speelde is nog steeds actueel.” Mgr. de Korte ziet in de pater “een icoon van hoop”. “Hij kwam op voor de vrijheid van de katholieke media. Ook nu zijn er tal van landen waar de persvrijheid wordt ingeperkt en de mensenrechten met voeten worden getreden. Pater Titus kan worden gezien als patroon voor iedereen die opkomt voor de waardigheid van de mens als beeld van God”. De Korte verwijst ook naar Brandsma als “een patroon voor de journalisten. We leven in een tijd met ontzettend veel ‘fake news’, met heel veel onwaarheid. Dat de journalisten aan pater Titus een voorbeeld nemen. En dat ze feiten en meningen goed uit elkaar houden” (KN).

### **Doek valt voor jaarlijkse (Sacraments-)processie Herkenbosch**

Nu de jaarlijkse processie in Herkenbosch op Sacramentsdag (2<sup>e</sup> zondag na Pinksteren) voor de zoveelste keer samenvalt met de traditionele St. Jansmarkt op 19 juni en we vanwege de Coronacrisis ook de afgelopen twee jaar al geen processie konden houden is besloten de stekker er maar helemaal uit te trekken. Al was het maar omdat er ook steeds minder parochianen actief aan deelnemen. Als we de mensen wegdenken die er (als lid van een vereniging) ‘verplicht’ aan deelnemen, blijft er nog maar een klein groepje over. Dat is echter niet zozeer een kwestie van onwil, maar van onmacht. Steeds meer mensen die wel willen, maar niet meer kunnen, terwijl de mensen die kunnen niet (meer) willen. Dat is natuurlijk jammer (alweer een traditie minder), maar wel een realiteit waar we niet alleen als parochie

maar ook als samenleving mee te dealen hebben. Gelukkig is er in ons parochiecluster één processie die wat meer 'body' en draagkracht heeft en dat is die van St. Odiliënberg. In een tijd waarin ook (zelfs!) onze verengingen hun krachten beginnen te bundelen en gaan fuseren, is het geen overbodige luxe om dat ook op kerkelijk gebied te doen. Daar waren we trouwens al langer (met name op bestuurlijk gebied) mee bezig, die (interparochiële) samenwerking kan nu dus ook op praktisch gebied uitgebreid worden.

### **Personalia**

Op zondagmorgen 1 mei j.l. deden in de St. Matthiaskerk van Posterholt de volgende kinderen hun eerste heilige Communie: **Timo Beckers, Ivy Bommer, Naomi Dullens, Mats Gross, Femke en Noa Hamers, Luuk Hübers, Sofie Meuwissen, Jimmy Mulders, Ravi Pollaert, Bella van der Schaaf, Yen-Shin Schmitz, Chandell Sterling, Jovy van Velhoven en Ruben Verkoulen**. Op zondagmorgen 8 mei j.l. waren in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de volgende kinderen aan de beurt: **Mette-Marit Hooft, Lenn Knuiman, Bente Moors, Noa Peurteners, Jurlie Schroën, Gijs Swagten, Maximiliaan op het Veld en Faja Vermeulen**. **Jill Bongers** die weliswaar in Herkenbosch woont nam deel aan de voorbereiding in Melick deed dan ook op zondagmorgen 15 mei j.l. in Vlodrop de eerste Heilige communie samen met de andere kinderen uit Melick: **Roan Maessen, Lynn en Tess Meuleners, Siem Schrader, Tim Slangen, Silke Wolters en Ziva Zeevenhoven**. Uit Vlodrop zelf waren het: **Ginny Bongers, Dynai Joosten, Victoria Kowalewicz, Wout Küppers, Isa Linssen, Julia Lichy en Fyen Otten**.

Op zondagmiddag 8 mei j.l. werd in de St. Andreaskerk van Melick **Tygo Hodzelmans** gedoopt. Op dinsdagmorgen 17 mei j.l. deden we vanuit de Berger basiliek **Gemma Maria (Gemma) Jansen-van Gessel (1947-2022)** uitgeleide. Geboren en getogen in Amsterdam, als een na jongste in een gezin met acht kinderen, kwam ze in 1973 met haar huwelijk naar Limburg. Hoewel haar schoonouders geboren en getogen Geldersen waren kwam haar man Ad uit Brunssum. Omdat hij als journalist bij de krant de kost verdiende woonde het jonge gezin op allerlei plaatsen: Nieuwenhagen, Schaesberg, 's Heerenberg en Wychen. Toen Ad een baan bij de gemeente Meerssen kreeg streek het gezin dat inmiddels zes kinderen telde in Bunde neer. Na een korte periode bij het Katholiek Nieuwblad te hebben gewerkt werd Ad perschef bij het bisdom Roermond. Dat was de reden dat het gezin zich hier in de Roerstreek vestigde, uiteindelijk aan de Hoofdstraat in St. Odiliënberg waar Ad in het voorjaar van 2000 na een kort maar hevig ziekbed kwam te overlijden; hij was pas 54. Een drama, zowel voor het gezin als voor Gemma persoonlijk. Vanaf dat moment stond ze er in de zorg voor haar gezin min of meer alleen voor. Toch probeerde ze zo goed en kwaad als het ging de draad van het leven weer op pakken en verhuisde ze nadat de kinderen een voor een het ouderlijk nest begonnen te verlaten naar een kleiner huis aan de Wirostraat. Hoewel ze als geboren en getogen Amsterdamse voor een stadsmens gehouden zou kunnen worden, was ze toch vooral een natuurmens, met een groot hart voor bloemen en vogels, maar ook voor de zee. De zee moest ze toch zeker één keer per jaar gezien hebben. Het katholieke geloof dat ze van huis uit had meegekregen en dat ze ook altijd met haar man had kunnen delen is altijd zo belangrijk voor haar geweest dat ze het ook aan haar kinderen en haar kleinkinderen heeft willen doorgeven. Begin dit jaar werd ze door een zware hersenbloeding getroffen waarvan ze wonder boven wonder weer begon te herstellen, totdat de tweede die haar op 11 mei trof haar daags erna toch fataal werd. Na de uitvaartmis legden we haar op het kerkhof bij haar man Ad te rusten.

Op woensdagmiddag 18 mei j.l. hielden we in der Berger basiliek de uitvaartdienst voor **Leny Wilhelmus (Leny) Bekkers-Smeets (1937-2022)**. Geboren en getogen in St. Odiliënberg, aan de Molenweg, als oudste in een gezin met drie kinderen, leerde ze op een prinsenal eveneens uit Berg afkomstige Lei (van Cyril) Bekkers kennen met wie ze in de zomer van 1967 trouwde. Niet lang daarna stopte ze met haar werk op een naai-atelier uit Herkenbosch, om er helemaal te kunnen zijn voor de beide dochters Miranda en Danielle die hen werden geboren. Terwijl Leny voor het huishouden zorgde verdiende Lei bij de Campina in Roermond de kost. Graag en vaak (op en gegeven moment zelfs drie keer per jaar) gingen ze met zijn allen op vakantie. Italië was hun geliefde reisbestemming. Maar nog meer ontspanning en voldoening vond ze in haar lidmaatschap van het Berger kerkkoor. Inmiddels had Lei de overstap van Campina naar St. Joep in Heel gemaakt. Hoewel hij in 1995 officieel met de VUT ging bleef hij zich echter nog her en der verdienstelijk maken. Toch bleef er nog genoeg tijd over om samen met Leny te wandelen en excursies te maken. Ook gingen ze wekelijks met Lei's broer Harry en zijn vrouw Els fietsen. Een paar jaar nadat ze in 2008 hun woning aan de Jan van Abroekstraat voor een appartement aan de Plechelmusstraat hadden verruild werd bij Leny Alzheimer geconstateerd. Het was ook de periode dat Leny en Lei opa en oma werden. Het werd met Leny van kwaad tot erger, zo erg dat ze in 2017 niet meer thuis kon blijven en in het ernaast gelegen zorgcentrum moest worden opgenomen. Het was niet alleen het jaar waarop ze 50 jaar getrouwd waren en Leny haar 60 jarig koorlidmaatschap vierde, maar ook het jaar waarop schoonzoon Raymond op 48-jarige leeftijd overleed. Al met al een jaar dat gemengde gevoelens opriep. Daags na het samenzijn op moederdag waar ze nog intens van had genoten, luidde een ongelukkige val uit bed het einde van haar leven in. Voorzien van het sacrament der zieken verwisselde ze woensdagmorgen 11 mei het aardse voor het hemelse. Na de uitvaartmis volgde in Roermond in stilte de crematie.

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)