



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 111 (2 juni 2022) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## Zalig Pinksteren!

Bereidden wij ons veertig (vasten-)dagen lang voor op het Paasfeest, sinds Pasen bereiden wij ons vijftig (feest-)dagen voor op het Pinksterfeest, sinds Hemelvaart nog eens geïntensiveerd middels de Pinksternoveen, als de Kerk zich verenigt met de apostelen die Jezus' Hemelvaart samen met Maria voorbereidden op de komst van de door Jezus beloofde Helper. Op de 50<sup>e</sup> (Paas-)dag zette Gods Geest de jonge Kerk in vuur en vlam. "Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van", zo omschrijft het bekende Bijbelverhaal het Pinkstergebeuren. "Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette" (Hand.2,2-3). Inderdaad: een vreemd verschijnsel, maar voor wie er in kan, wil en durft geloven, het begin van iets nieuws, iets dat het in zich heeft het aanschijn der aarde te vernieuwen, onze samenleving er niet alleen menswaardiger maar ook Godwaardiger op te maken. Dat wij christenen daarvoor durven gaan en staan. Zalig Pinksteren!

## parochieclustering (vervolg)

De inkt van de vorige editie was nog niet droog of het bisdom concretiseerde de clustering middels brieven die op 16 mei j.l. gedateerd waren. "Naar aanleiding van het gevoerde overleg met de kerkbesturen" liet het bisdom ons weten dat er per 1 maart j.l. (dus met terugwerkende kracht) tien nieuwe kerkbestuursleden voor de zes parochies waren benoemd, waarvan Marjon van der Beek uit Vlodrop als secretaris en Frank Theunissen uit St. Odiliënberg als penningmeester. De pastoor is (en blijft) uit hoofde van zijn functie voorzitter. De nieuwe kerkbestuursleden zijn "benoemd in zes kerkbesturen, welke dus uit dezelfde personen bestaan, zodat zij in de praktijk als één kerkbestuur kunnen functioneren". Een fusie, als er ook in feite één kerkbestuur is, is dus nog niet aan de orde. Een federatie wel, want het bisdom vraagt ons dat wij zo spoedig mogelijk werk maken van een gezamenlijke exploitatie. Als het aan het bisdom komt die er per 1 januari 2024. De leden van het pastoraal team, d.w.z. de pastoor (L'Ortye), de priester-assistent (Hamans) en de diakens (Sars, Venner en Mom) zijn per 1 maart j.l. benoemd voor het hele cluster, met dien verstande dat de pastoor vanaf die datum ook officieel pastoor van Montfort en Vlodrop is; tot dan was hij 'slechts' administrator van deze parochies. Zonder dat we het wisten is er dus per 1 maart j.l. is een hele hobbel genomen. Of dat goed nieuws is, laten we nog maar even in het midden; in ieder geval is er nog heel wat werk aan de winkel voordat het tot een gezamenlijk(er) beleid en een gezamenlijk(er) aanpak komt.

## Sacramentsdag – processiezondag (19 juni)

Het was altijd een goed en mooi gebruik dat in onze parochies bij gelegenheid van Sacramentsdag (het feest van het heilig Sacrament oftewel het heilig lichaam en Bloed des Heren) een Sacramentsprocessie werd gehouden. Nog afgezien van andere processies (Marcusprocessie, de processies tijdens de kruisdagen) werden er in heel wat parochies jaarlijkse zelfs twee Sacramentsprocessies gehouden: de kleine en de grote 'Bronk'. In de Roerspreek werd vóór de Coronacrisis in drie parochies nog een jaarlijkse Sacramentsprocessie gehouden. In St. Odiliënberg, Herkenbosch en Vlodrop. Daar is er na de

Coronacrisis dus nog maar één van over, waar we dan ook met zijn allen de schouders onder willen zetten: die van St. Odiliënberg, waar niet alleen de nodige aandacht wordt geschonken aan de verschillende deelnemende groepen, maar ook aan de buurten (putten) die voor de opstelling van de rustaltaren en de straatversiering zorgen. De processie trekt op zondag 19 juni a.s. om 10.00 uur uit, na de Mis van 9.00 uur in de basiliek. Dat we niet (zowel figuurlijk als letterlijk) aan de kant blijven staan, maar er samen iets moois van maken. Met 'samen' worden niet alleen de parochianen van St. Odiliënberg bedoeld, maar ook die van de andere parochies van de Roerstreek. We hebben nog maar één (sacraments-)processie laten we die dan ook koesteren. Passief toekijken is mooi maar actief meedoen beter! Opgave is mogelijk en info verkrijgbaar bij de zusters van Priorij, tel. 532 074 of bij Marlou Roeleveld tel. 06-33 92 94 70.

### **kerkorgel Melick**

Nu het steeds meer ook onder de niet-kerkgangers begint door te dringen dat het doek voor onze mooie St. Andreaskerk gaat vallen, willen wij in deze nieuwbrief ook aandacht schenken aan 'kunstwerken' die wij daarmee gaan verliezen. Als eerste staan we stil bij ons kerkorgel, dat helaas ook al jarenlang niet meer in gebruik is. Een werkstuk van fa.

Vermeulen uit Weert uit 1965. Het orgel dat volgens electro-pneumatische tractuur is gebouwd, telt 24 sprekende registers, verdeeld over twee manualen en pedaal.

*Pedaal:* Subbas 16', Octaaf 8', Gedekt 8', Koraal 4', Mixtuur 3 st. en Klaroen 4'

*Hoofdwerk:* Prestant 8', Baarpijp 8', Roefluit 8', Octaaf 4', Fluit 4', Octaaf 2', Sesquialter 2 st., Mixtuur 4 st. en Trompet 8'

*Zwelwerk:* Wilgenpijp 8', Holpijp 8', Prestant 4', Roerfluit 4', Nachthoorn 2', Quint 1 1/3, Scherp 3 st., Flageolet 1' en Schalmei 8'

*Koppelingen:* P + I, P + II, I + II, P + II 4'

De registers kunnen volgens hun bouwwijze worden ingedeeld in de labialen (prestanten, fluiten, strijkers) en lingualen of tongwerken. Verder worden registers ook onderverdeeld in grondstemmen en vulstemmen en wordt er een onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige (1 pijp per toets) en samengestelde (meerdere pijpen per toets) registers. De aanduiding achter de naam van registers betreft de pijpmaat: 8' betekent dan dat de grootste pijp (corpuslengte) van dat register 8 voet hoog is ( $8 \times 328,6 = 2628,8$  mm). Een open pijp van de halve corpuslengte (4') klinkt 1 octaaf hoger, terwijl een open pijp van de dubbele corpuslengte (16') een octaaf lager klinkt.

Koster Zef Gootzen (1912-1965) van de Dorpstraat, die bij het gereedkomen van de nieuwe St. Andreaskerk in 1956 het prachtige glas-in-lood-rozet aan de voorzijde van de kerk schonk, heeft de inwijding van het nieuwe orgel op 28 maart 1965 net niet meer mogen meemaken. Twee weken daarvoor kwam hij plotseling te overlijden, 52 jaar oud. Nadat Hub Slabbers (1940-2016) uit Herkenbosch nog even als organist had uitgeholpen, trad per 1 september 1965 Sjang Sniekers (1899-1978) in Melick als koster-organist aan. Daarvoor was hij koster-organist in Hunsel geweest (1921-1923) en in Maasbracht (1923-1965). In 1971 vierde hij zijn gouden ambtsjubileum en werd hij pauselijk onderscheiden ('Pro Ecclesia et Pontifice'). In het voorjaar van 1978 kwam hij toch nog onverwacht, op 79-jarige leeftijd, te overlijden. Hij was de laatste officiële aangestelde koster-organist van onze parochie.

Eind 1999 werd er nog even aan gedacht om de speeltafel te verplaatsen c.q. verplaatsbaar te maken. De kosten daarvan waren echter zo hoog, dat het kerkbestuur toen al besloot daarvan af te zien, "gezien de grote uitgaven in de nabije toekomst voor door ons zeer urgent geachte zaken". Een jaar of tien geleden werd besloten er maar helemaal geen geld

meer aan uit te geven en over te gaan tot de aanschaf van een nieuw elektronisch orgel dat na het afstoten van de grote kerk wel in gebruik kan blijven.

### **personalia**

Op zondagmiddag 15 mei j.l. werden in de St. Catharinakerk van Montfort **Janno Maessen en Devin Ramakers** gedoopt. Op donderdagmiddag 19 mei j.l. namen we op Bergerbos afscheid van **Gertrudis Sophia Hubertina (Truus) van Melick-Peters (1932-2022)**. Geboren en getogen in Posterholt kreeg Truus de kans om na de lagere school verder te leren en als kleuterleidster aan de slag te gaan. Ze kreeg verkering met Jacques van Melick (1934-2007) en na hun huwelijk gingen ze in Melick wonen, waar Jacques op een stuk grond van zijn ouders aan de Dorpstraat samen met zijn zus Lies en haar man Thei een dubbel woonhuis had laten bouwen. Zoals te doen gebruikelijk stopte Truus na haar huwelijk met werken. Vakanties waren niet aan Truus en Jacques besteed, wel gingen ze veel fietsen. Thuis was Truus graag creatief bezig. Truus was dol op kinderen, kinderen had ze graag om zich heen en ze was dan ook dolgelukkig toe ze hun eerste kindje verwachtten. Tot haar en Jacques' grote verdriet mocht Monique maar een paar weken oud worden; ze overleed in het voorjaar van 1968. Daarna ging Truus bij de boerenleenbank werken, iets wat ze met veel accuratesse deed, tot aan haar pensionering. Graag gingen ze uit eten en werden bezochten ze ook culturele voorstellingen in de Oranjerie. Toen Sjaak met zijn gezondheid begon te sukkelen, werd besloten het huis in Melick te verruilen voor een appartement 'Achter de Steenen Trappen' in Roermond. Jacques' overlijden in de zomer van 2007 hakte er natuurlijk behoorlijk bij haar in, maar mede dankzij de goede zorgen van haar nichtje Jacqueline, in wier gezin ze zich altijd opgenomen wist. Dat neemt niet weg dat ze zich toch wel vaak eenzaam voelde en van haar hart nooit een moordkuil maakte, met alle gevolgen van dien. Dagopvang bracht wat soelaas, maar nadat ook nog de diagnose dementie was vastgesteld kon ze uiteindelijk toch niet meer thuis blijven en vond ze een plekje in het Ruremundehuis bij de Kapel in 't Zand. Daar kwam er op donderdag 12 mei j.l. een einde aan haar leven. Ze werd ook op Bergerbos bij haar man Jacques en dochter Monique begraven.

Op zaterdagmorgen 21 mei j.l. namen we in het crematorium van Roermond afscheid van **Els van Riessen-Dörenberg (1960-2022)** uit Herkenbosch. Geboren en getogen in Roermond in een gezin met acht kinderen. Na de huishoudschool (die ze niet afmaakte) ging ze werken bij bakkerij Ovis in Roermond. Tijdens het uitgaan in café 'De Sport' in Herkenbosch ontmoette ze Nol van Riessen met wie ze in het voorjaar van 1982 trouwde. In Herkenbosch gingen ze ook wonen, eerst aan de Europalaan en later aan de Luciaweg. Van de Ovis maakte Els de overstap naar de keuken van kasteel Daelenbroeck. Eind jaren tachtig werden Els en Nol trotse ouders van Björn en Patricia. Gingen ze vroeger alleen maar weekendjes weg, later - toen Els eenmaal haar vlieg angst overwonnen had, gingen ze ook wat langer en wat verder weg op vakantie. Maar het liefst was ze toch gewoon thuis, in haar tuintje dat helemaal haar domein was en waar ze ook de regie over voerde. Muziek zat er al van jongs af aan in: Els speelde orgel en tuba bij joekskapel 'Vief veur Twellef', en dat terwijl ze nauwelijks een noot kon lezen. In 2014 vielen de eerste schaduwen over haar leven, toen ze met kanker werd geconfronteerd. Later kwam daar nog COPD bij. Haar grootste angst was echter dat ze anderen tot last zou zijn. Ze zorgde liever voor anderen dan dat ze zelf verzorgd moest worden. Daarom was ze er ook helemaal voor Nol toen hij ten gevolge van een zwaar ongeluk in de lappenmand terecht kwam. Nauwelijks was hij weer hersteld of Els begon weer met haar gezondheid te sukkelen. Ieder keer zocht ze weer naar doelen waar ze naar

toe kon leven, zoals de geboorte van haar kleinkinderen. De laatste tijd zag ze uit naar de aanstaande dag van hun robijnen huwelijk. Nols koninklijke onderscheiding, eind vorige maand, mocht ze nog meemaken; de dag van hun 40-jarig huwelijk net niet. Daags ervoor kwam ze toch nog onverwacht, maar niet onvoorzien te overlijden, 61 jaar oud.

Diezelfde zaterdagmiddag (21 mei j.l.) werd in de Berger basiliek **Jaydi Kuiper** uit Roermond gedoopt, terwijl daags erna (zondagmiddag 22 mei j.l.) in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Liss op het Veld en Jesse Smeets** aan de beurt waren. Liss heeft er bijna twee jaar op moeten wachten; haar doopsel moest vanwege de Coronacrisis verschillende keren uitgesteld worden.

Op zaterdagmorgen 28 mei j.l. vond op Bergerbos de uitvaartdienst plaats voor **Anna Maria Catharina (Mie) Bijlmakers-Verheijden (1934-2022)** uit Montfort, weduwe van Frens Bijlmakers (1933-2019). Op zaterdagavond mocht **Desirée van Breugel** uit Schinnen, die niet alleen als huishoudster van pastoor Jack Honings maar ook als catechiste jarenlang in Posterholt woonachtig en werkzaam was, in de Roermondse kathedraal de maagdenwijding ontvangen. Uit handen van onze hulpbisschop, Mgr. de Jong, (en aanwezigheid van onze zieke bisschop, Mgr. Smeets, en onze emeritus bisschop, Mgr. Wiertz) ontving zij samen met Hoy Lin Moo uit Maastricht de sluier, de ring en het getijdenboek, als verbondenheid met Christus en Zijn Kerk.

Op zondagmiddag 29 mei j.l. werd in de Mariakapel van St. Odiliënberg **Lot van Helden** gedoopt; haar ouders gaven elkaar vier jaar geleden hun Jawoord tijdens de jaarlijkse 'vastelaovesmès' in onze basiliek.

#### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

#### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)