



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 119 (12 september 2022) – www.roerkerken.nl

inleiding

Op vrijdagmorgen 2 september j.l. bleek dat iemand de nacht ervoor graag de basiliek had willen bezoeken terwijl die gesloten was. Het alarm was om acht minuten over twaalf afgegaan en dat was voor de ongewenste bezoeker waarschijnlijk de aanleiding het hazenpad te kiezen. Het kozijn was licht beschadigd en het slot geforceerd, maar de deur had het toegepaste geweld doorstaan. Gelukkig alleen materiële schade, maar toch een kostenpost waarmee geen rekening werd gehouden. Op zondagmiddag 4 september j.l. was ook een delegatie uit St. Odiliënberg vertegenwoordigd in de reliekenstoet die in het kader van de (vanwege de coronacrisis een jaar uitgestelde) heiligdomsvaart in Susteren werd gehouden. *“Naast het tonen van de relieken van de plaatselijke heiligen in de kerk, is ook het ronddragen van de relieken in een religieuze stoet een oude traditie tijdens de heiligdomsvaart”*, aldus het bij die gelegenheid verspreide informatiefoldertje. *“In vroeger tijden had de stoet een puur religieus karakter. Vanaf de heiligdomsvaart in 1951 werd de reliekenstoet in Susteren meer en meer geplaatst in een historisch en artistiek kader”*. Het onderdeel ‘pelgrimage en reliekentoning’ werd aangevoerd door St. Odiliënberg met reliekhouders van de abdis H. Odilia van de Elzas en de H. Odilia van Keulen; reliekarmen met relikwieën van de Utrechtse bisschoppen Gregorius en Albericus (opvolgers Willibrord en Bonifatius), de Maastrichtse bisschoppen Monulphus en Gondulphus en het reliekschrijn met relieken van onze eigen kerkpatronen, de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus. Ook werd de maquette van de Berger basiliek megedragen. Daarna volgde - als derde ‘munster in de Maasgouw’ - een (kleine) delegatie van Aldeneik met relieken de HH. Harlindis en Relindis. Op de (reliken van de) heilige Gregorius en Albericus zullen we nog eens terug komen, aangezien het toch opmerkelijk mag heten dat zowel in Susteren als in St. Odiliënberg relieken van deze Utrechtse bisschoppen bewaard en vereerd worden. Op woensdagmiddag 7 september j.l. bracht onze nieuwe gouverneur, Emile Roemer, een bezoek aan onze gemeente. Het betreft een kennismakingsronde door de provincie waarin alle gemeenten aan bod komen. Roerdalen was toevallig het eerst aan de beurt. Bij het standbeeld van Gerard Krekelberg (1864-1937) in Vlodrop bracht het kerkkoor (twee coupletten van) het Limburgs Volkslied ten gehore.

Parochie en Eucharistie

Eind augustus kwam het bisdom met een nieuwe beleidslijn t.a.v. Eucharistievieringen op zondag: wanneer het echt niet anders kan, dan mogen parochiefederaties ervoor kiezen om in sommige kerken binnen hun federatie niet meer elk weekeinde een Eucharistieviering aan te bieden. Tot nu toe was de regel dat er in elke parochiekerk elk weekeinde minstens één zondagsviering werd gehouden. Maar door het teruglopend aantal priesters is het in sommige dekenaten niet meer mogelijk om structureel voldoende priesters te vinden om elk weekeinde in elke kerk Eucharistie te vieren. Daarnaast nemen in sommige plaatsen zo weinig mensen aan de eucharistieviering deel dat het veel motiverender is om gelovigen uit verschillende parochies bij elkaar te brengen in één gezamenlijke eucharistieviering. Met deze beleidswijziging reageert het bisdom op signalen uit parochies dat het steeds vaker niet lukt om een beschikbare priester te vinden. Sommige federaties hebben een pastoraal team met meer priesters, maar dat is niet overal het geval. In de afweging om niet meer elke week

een eucharistieviering aan te bieden, maar bijvoorbeeld eens in de twee weken, kunnen ook financiële argumenten een rol spelen. Het gaat daarbij met name om de hoge kosten voor gas en elektriciteit. *“Hoewel financiële redenen nooit een hoofditem mogen zijn in pastorale zaken, kunnen ze ook niet buiten beschouwing worden gelaten”*, erkent vicaris-generaal Maessen. Hij schrijft verder dat het besluit om in een bepaalde kerk niet meer elk weekeinde een zondagsviering aan te bieden niet lichtvaardig genomen mag worden en alleen kan na overleg met het bisdom. Bovendien moet het besluit ingekaderd zijn in een langetermijnvisie van de parochiefederatie, waaruit moet blijken wat de plaats en functie van de betreffende kerk binnen de federatie of fusieparochie is of wordt. Omdat de brief niet door iedereen goed gelezen of begrepen werd en in sommige mediaberichten de indruk werd gewekt dat er binnenkort op grote schaal zondagsmissen zouden worden geschrapt of dat het niet meer nodig zou zijn om op zondag naar de kerk te gaan, voelde het bisdom zich geroepen er begin deze maand nog eens op terug te komen. *“Wat is er wel aan de hand? De parochiefederaties zoals die afgelopen jaren zijn ontstaan, bestaan uit vier, vijf, zes of in sommige gevallen wel tien parochies, met evenzoveel kerken. Elke federatie heeft een pastoraal team met een of meer priesters, die in die kerken de vieringen verzorgen. Afgelopen jaar is gebleken dat het niet meer overal lukt om de schema’s van de missen goed ingevuld te krijgen. Ook een priester kan maar op één plek tegelijkertijd zijn. Voorheen waren er vaak nog emeritipriesters die konden uithelpen, maar ook hun aantal wordt kleiner. Naast goed bezochte missen zijn er helaas ook kerken, waar maar heel weinig mensen naar de vieringen komen. Zowel voor de priester als de parochianen of bijvoorbeeld het koor is het veel motiverender om in een andere kerk bij een grotere groep gelovigen aan te sluiten”*. Om die reden heeft het bisdom aangegeven dat parochies - in situaties waarin het echt niet anders kan - niet meer elke week een Eucharistieviering hoeven aan te bieden, maar bijvoorbeeld eens in de twee weken. De andere weekeinden worden de gelovigen dan uitgenodigd om naar een van de andere kerken in de eigen parochiefederatie te komen en daar bij de eucharistieviering aan te sluiten. Iedereen is nog steeds elke zondag welkom om samen Eucharistie te vieren. Het kan in sommige gevallen alleen zo zijn dat deze in een andere kerk binnen de parochiefederatie wordt gehouden.

14 september: gebedsdag voor de vrede in de Oekraïne

De Europese bisschoppenconferentie (CCEE) heeft woensdag 14 september (feest van Kruisverheffing) uitgeroepen tot een dag van gebed voor vrede in Oekraïne. Ook wij doen hieraan mee. Tijdens de gebruikelijke avondmis die dag in St. Odiliënberg (19.00 uur) zal bij de oorlog in de Oekraïne worden stil gestaan en voor de vrede aldaar worden gebeden. Met deze gebedsactie wil de Rooms-katholieke Kerk in Europa haar nabijheid en solidariteit met de Oekraïners tot uitdrukking brengen. Ook in de Vastentijd werd door CCEE om gebed gevraagd voor vrede in Oekraïne. Dit keer is voor één gezamenlijke dag van gebed gekozen. *Gebed: God van vrede, Gij zelf zijt de vrede. Gij wordt niet aanvaard door een hart dat verdeeldheid zoekt, en door een wraakzuchtige geest niet toegelaten. Wij bidden U: laat allen die eendrachtig zijn, volharden in het goede, en hen die in tweedracht leven, afzien van het kwade en tot inkeer komen. Door Christus onze Heer. Amen (altaarmissaal).*

100 jaar Kerkhof(-kapel) Herkenbosch

Zoals al opgemerkt in Roerkerknieuws 115 bestaat de Herkenbosscher kerkhofkapel dit jaar 100 jaar. Op 17 augustus 1922 richtte het Herkenbosscher kerkbestuur zich tot de bisschop met het verzoek toestemming te willen verlenen voor het aanleggen van een nieuw kerkhof

en dit met een muur te omgeven. *“De kosten daarvan zullen ca. 3000 gulden bedragen, welke grootendeels zullen bestreden worden uit de opbrengst van verkochte veldovenseenen welke het kerkbestuur vóór een paar jaren heeft laten bakken”*. De bouw van de kapel werd mogelijk gemaakt door Dr. Hubert Biermans (1864-1953), getuige een gedenksteen aan de zijkant: *“ter herinnering aan mijn dierbare familie”*. Hij liet de kapel als grafmonument bouwen, omdat vanwege de uitbreiding van de kerk de graven op het oude kerkhof geruimd moesten worden. Zijn moeder was in 1867 op 36-jarige leeftijd overleden, vader in 1907, 75 jaar oud, zijn stiefmoeder (met wie zijn vader in 1873 hertrouwd was) in 1917, 84 jaar oud. Samen met andere familieleden waren ze op het oude kerkhof rondom de kerk begraven. Waarschijnlijk werd Joseph Menten (1836-1921) van de Hammerstraat als een van de eersten op het nieuwe kerkhof begraven. Hij grafmonument is immers op het kerkhof bewaard gebleven. Hij kwam in het voorjaar van 1921 te overlijden, nota bene op de dag waarop hij zijn gouden huwelijksfeest vierde. Zijn weduwe, Maria Josepha Lennarts, overleed twee jaar later. In de topgevel van de kerkhofkapel staat 1922 als bouwjaar van de kapel. Na het beschikbaar komen van de voor de uitbreiding van de kerk resp. de bouw van de nieuwe kerk benodigde grond kon op 9 juni 1924 de eerste steen gelegd worden. Die kerk kwam in het voorjaar van 1925 gereed en werd in de zomer van dat jaar plechtige geconsacreerd door Mgr. Schrijnen, de toenmalige bisschop van Roermond. Voor de realisatie van dit project schonk Dr. Biermans nog eens 6000 gulden. Volgens een herdenkingstegel werden in 1923 de stoffelijke resten van het oude naar het nieuwe kerkhof overgebracht. Waarschijnlijk was oorlogsgeweld de oorzaak dat de kapel en muren van het kerkhof zwaar beschadigd waren geraakt. Om die schade te herstellen (de kosten werden geraamd op 4483 gulden) richtte het kerkbestuur zich op 4 juni 1947 andermaal tot het de bisschop met het verzoek om toestemming. Die volgde drie dagen later. De uitvoering geschiedde door aannemer Gebr. Franssen uit Swalmen. De uitgevoerde werkzaamheden betroffen: *“leien dak op kapel (fl. 232,20), nieuwe zinken gooten en afvoerpijpen (71,28), gedeeltelijk nieuw plafond van hout, reparaties spanten en dakschot, 2 nieuwe gootplanken (135,28) het maaken van steigers, opruimen 42 uur (49,14) huur steiger 23,60), het maken van 2 lichtdruktekeningen (6,-), uitvoerder 16 uur (25,60), totaal: fl. 542,60”*. Ter vergelijking: de restauratie van (het dak van) dezelfde kapel kostte in 2013: € 2531,32 (fl. 5.578,30). De restauratie van de kerkhofmuur datzelfde jaar kostte € 21.355,89 euro (fl. 52.640,49).

personalia

Op dinsdagmorgen 6 september j.l. vond in de St. Gertrudiskerk van Beesel de uitvaartdienst plaats voor **Maria Elisabeth (Lies) Joosten-Bongers (1932-2022)**. Geboren in Linne maar getogen in Rijkel was ze in 1960 getrouwd met Jan Joosten (1919-2010) uit Beesel. Samen stichtten ze niet alleen een boerbedrijf aan de Kerkstraat aldaar, maar ook een gezin dat met een tweeling gezegend werd: Gertie en Lizette. Na de dood van haar man begin 2010 woonde ze nog een paar jaar alleen op de boerderij, om een drietal maanden geleden naar haar dochter in St. Odiliënberg (Overen) te verhuizen, waar ze na het ontvangen van de ziekenzalving op dinsdag 30 augustus j.l. kwam te overlijden. Na de uitvaartdienst werd ze bij haar man op het kerkhof van Beesel te rusten gelegd.

Op woensdag 7 september j.l. namen we in de St. Andreaskerk van Melick afscheid van **Leonardus Franciscus (Leo) Heemels (1940-2022)**. Geboren in Groningen, waarheen vader Heemels vanwege zijn werk op de Posterse textiel fabriek verhuisd was en waar hij ook in 1936 getrouwd was, kwam Leo in 1945 met de rest van het gezin naar Posterholt waar hij

ook verder zou opgroeien. Na het doorlopen van de middelbare school in Roermond werkte hij even op kantoor, om uiteindelijk onderwijzer te worden, zijn grote droom. Zijn eerste benoeming was in Herkenbosch, waar hij uiteindelijk tot hoofd van de St. Carolusschool zou promoveren. In 1968 trouwde hij met Ans van Heck uit Melick. Toen hij bij de Onderwijs Begeleidingsdienst in Roermond ging werken, verhuisde het gezin ook naar Melick waar hun beide kinderen opgroeiden. Terwijl dochter Anouk in Leo's voetstappen trad, koos zoon Marc uiteindelijk voor het priesterschap; in 2000 volgde zijn priesterwijding en eerste Mis in Melick. Dochter Anouk was inmiddels getrouwd en zo kwamen er ook kleinkinderen bij op wie Leo en Ans maar wat trots op waren. Na zijn vervroegde pensionering was Leo een poosje als koster van de Roermondse Munsterkerk waar zoon Marc op dat moment kapelaan was, om een paar jaar later in zijn woonplaats Melick Bert van de Berg (1930-2016) als koster op te volgen. Als zodanig was hij samen met anderen jarenlang dienstbaar aan onze Melicker kerk en parochie. Ook zette hij zich samen met zijn vrouw Ans meer dan 25 jaar lang in voor de gemeenschap van Geloof & Licht, die in Roermond en later in Melick maandelijks bijeenkomsten met en voor gehandicapten organiseerde. Zijn grote passies waren hardlopen en het schilderen van iconen. De viering van het gouden huwelijksjubileum in 2018 was een mijlpaal en werd een groot feest. Vorig jaar mei werd een ernstige ziekte bij hem vastgesteld; met al zijn energie, maar ook met zijn rotsvaste geloof en Godsvertrouwen bond hij ging de strijd aan tegen zijn ziekte die hem uiteindelijk noodlottig zou worden. Op woensdagmorgen 31 augustus j.l. kwam er in hospice De Ark een einde aan zijn welbestede leven. Na de uitvaartdienst, voorgegaan door zijn zoon Marc, legden we hem op de algemene begraafplaats te rusten.

Op zondag 11 september j.l. werd in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Daley Simons** gedoopt.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl