



# ROERKERKNIEUWS - door het jaar

editie 224 (14 oktober 2024) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## Allerzielenvieringen

Daags na Allerheiligen herdenken wij op Allerzielen (2 november) onze dierbare overledenen. In een speciale viering op de laatste zondag van oktober resp. de eerste van november staan we met name stil bij die parochianen voor wie sinds Allerzielen vorig jaar een kerkelijke uitvaart werd gehouden. Aansluitend worden traditiegetrouw de graven op onze kerkhoven en begraafplaatsen gezegend. Hierbij een overzicht van de aanstaande Allerzielenvieringen:

*zondag 27 oktober a.s. (laatste zondag van oktober)*

Montfort (St. Catharinakerk) 14.30 uur

Posterholt (St. Matthiaskerk) 15.00 uur

St. Odiliënberg (basiliek) 15.00 uur

Vlodrop (St. Martinuskerk) 16.00 uur

*zondag 3 november (eerste zondag van november)*

Melick (St. Andreaskerk) 14.00 uur

Herkenbosch (St. Sebastianuskerk) 15.00 uur

## heilig resp. jubileumjaar 2025

Volgend jaar vieren wij niet alleen een Heilig Jaar maar wordt ook 1700 jaar Nicea gevierd. Het Concilie van Nicea (325) is het eerste oecumenisch concilie, waarbij bisschoppen vanuit de hele bewoonde wereld ('oikoumene') bijeengeroepen werden. Zij verwoordden antwoorden op de grote christologische vragen van die tijd, stelden een Paasdatum vast voor de hele Kerk en legden het fundament voor een universele geloofsbelijdenis. Daarmee creëerden ze ook de blauwdruk voor de vormgeving van één van de belangrijkste uitingsvormen van de eenheid van de Kerk in navolging van het apostelconvent in Jeruzalem: het concilie. Symbolische data zijn belangrijk, zo bleek uit de herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017. De stappen die rond die herdenking zijn gezet zijn heel hoopvol en het is mooi dat de vrijgekomen energie nu een concrete focus kan krijgen. Veel oecumenische organisaties in Nederland en wereldwijd zullen er daarom aandacht aan geven. Toevallig vieren Oost en West dit jaar ook het Paasfeest op dezelfde dag en het lijkt erop dat de Katholieke Kerk en het deel van de Orthodoxie dat zich oriënteert op Constantinopel de gelegenheid willen aangrijpen om permanent tot één Paasdatum te komen. Sowieso is er op veel gebieden die aan Nicea raken van alles in beweging: autoriteit en synodaliteit op alle niveaus, legitieme verscheidenheid in het verwoorden van het geloof en een heroriëntatie op de missionaire dimensie van de Kerk om er enkele te noemen. Zo heeft ook deze herdenking veel potentie in zich om christenen bij elkaar te brengen. Paus Franciscus en de Oecumenisch patriarch van Constantinopel Bartholomeus, die een gezamenlijke bedevaart naar Iznik (het vroegere Nicea) plannen, verlangen naar de eenheid die in Nicea nog bekrachtigd werd, maar die later verloren ging. In de afgelopen decennia is er in rap tempo nieuwe herkenning en erkenning gegroeid, die om nieuwe stappen vraagt in het zichtbaar maken van de sterker wordende banden tussen de Westerse Kerk en grote delen van het Oosterse christendom. Een gezamenlijke bedevaart van de primaten van het Oosten en het Westen bevestigt hun broederlijke band en de oecumene waarvan het gebed het fundament is (OverEen 53).

### **toerustingsdag Alpha-teamleden**

Op zaterdag 7 december a.s. ben je van harte welkom bij onze Alpha Team Toerustingsdag voor het Bisdom Roermond die van 10.00 tot 16.00 uur gehouden wordt in 't Stift in Susteren (Salvatorplein 2). Carolien Hoogenboom (coördinator Alpha Katholiek) en Christiaan Bakker (adviseur kerken) van Alpha Nederland zullen de dag inhoudelijk vormgeven samen met kapelaan Luc Simons (medewerker vitalisering Bisdom Roermond) en Marijke Pieters (ambassadeur voor Alpha). Carolien en Christiaan zullen ons meenemen in één van de cultuur- ingrediënten van Alpha, namelijk: Leerlingen maken! Wat betekent het om missionaire leerlingen te zijn? Maar ook heel praktisch, hoe neem jij je Alpha deelnemers op in je Alpha Team of laat je juist mensen uitstromen naar verdere geloofsverdieping of plekken van dienstbaarheid in je parochie? We nemen natuurlijk ook de tijd om elkaar te ontmoeten, verhalen te delen en met elkaar te bidden. Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd. Of je nu al lang Alpha geeft of net begonnen bent, wees er dus bij op deze fantastische toerustingsdag voor het hele team. Geef je nog geen Alpha en vraag jij je af of Alpha wat voor jouw parochie kan zijn, dan ben je ook van harte welkom. We hopen iedereen die in Limburg met Alpha bezig is op 7 december te ontmoeten. Voor meer informatie en/of opgave stuur een mailtje naar: [marijke-alpha@outlook.com](mailto:marijke-alpha@outlook.com).

### **Dr. Biermanshuis**

Op maandag 30 september j.l. kwam er vroegtijdig een einde aan het leven van Mark Cranssen (1970-2024), de weliswaar niet oude, maar wel vertrouwde kastelein van het Dr. Biermanshuis in Herkenbosch: "hae heat zien letste pilske getap, 't is good gewaes", zo stond boven aan zijn overlijdensadvertentie te lezen. Inderdaad: wel zullen hem missen, maar gunnen hem na de lange strijd tegen zijn ziekte zijn rust in vrede. Mark was de zoon van (de oorspronkelijk uit Posterholt afkomstige) Jan (Sjang) Cranssen (1939-1996) – wiens roots eigenlijk in Stevensweert liggen – en de uit Herkenbosch afkomstige Gusta van Cruchten (1941-2020), de vorige uitbaters van het Dr. Biermanshuis. Daarvóór werd het Dr. Biermanshuis geëxploiteerd door de oorspronkelijk uit Swalmen afkomstige Herman (Maan) Geraedts (1914-1967) en de Roermondse Lena Verheesen (1920-1977); haar roots liggen echter in Herten (en is dan ook ver weg familie van schutterskoning Ramon Verhesen). Zij hadden vier kinderen waarvan hun oudste zoon Jan nog verschillende jaren wethouder is geweest namens Jong Herkenbosch. Zoon Wiel was jarenlang kastelein van café 'de Sjnats' aan de Markt in Roermond.

In wat tegenwoordig het Dr. Biermanshuis is opende Frans Engelen, sinds 1932 getrouwd met Nelly Claessen, in het najaar van 1938 een feestzaal. Tot dan toe was er een meubelfabriek in gevestigd (MiRoBi – Minkenbergh, Roumen en Van Birgelen). Die zaal (café-restaurant 'Beatrix') werd in 1950 door het kerkbestuur aangekocht en omgevormd tot een parochie- en jeugdhuis, met vergader- en toneelzaal. Niet lang daarna (1951) kreeg de locatie de naam Dr. Biermanshuis, *"als een blijvende herinnering aan en als een blijvend bewijs van onuitsprekelijke dankbaarheid tegenover onze grote weldoener Dr. Hubert Biermans, waaraan Herkenbosch zoveel te danken heeft"*. In het najaar van 1952 liet het kerkbestuur weten dat *"inzake het Dr. Biermanshuis een commissie tot exploitatie (was) gesticht met alle rechten van handelen en beheer"* (Ons Blad).

Toen in 1956 De Harch gereed kwam (zie Roerkerknieuws 101 en 207) kwam in het Dr. Biermanshuis ruimte voor andere activiteiten, met name voor die van de eind 1955 opgerichte "Ontspanningsvereniging Herkenbosch" (OVH) van en voor werknemers ('beambten') van de in aanleg zijnde Beatrixmijn. Toen achter het Dr. Biermanshuis een

timmermanswerkplaats vrij kwam, greep de OVH deze unieke gelegenheid met beide handen aan. *“Met subsidie van de brouwerij als eigenaar en van de Staatsmijnen, maar vooral dankzij grote inzet van de leden van de vereniging bij de verbouwing wist de OVH er binnen korte tijd een eigen ontspanningszaal te realiseren. Het kende een voor die tijd ronduit moderne inrichting; het was van centrale verwarming voorzien, met comfortabele fauteuils en een rubberen vloer, en was uitgerust met een biljarttafel, radio met pick-up speler en een televisieapparaat. Dat was in alle opzichten luxueus. Het kreeg de naam Dr. Biermanshuis, naar de bijna-mijnbouw pionier van de Meinweg annex kosmopolitische Herkenbossche mecenas. De inzegening werd verricht door pastoor Rohs; de burgemeester sprak een openingswoord, met daarna borrel, lunch en bal”* (Wolters: ‘Staatsmijn Beatrix’ [2018] blz.112-114). Toen exploitant Frans Engelen en zijn gezin naar Canada emigreerde werd de exploitatie van het Dr. Biermanshuis overgenomen door de uit Maasniel afkomstige Piet Lamers (1924-1992) en zijn uit Herkenbosch afkomstige vrouw Neel Biermans (1915-1986), later nog levensgezel van Toos Peters. Zij zouden opgevolgd worden door het reeds genoemde echtpaar Geraedts-Verheesen.

### **Personalia**

Op vrijdag 11 oktober j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Antonius Johannes (Ton) Linssen (1938-2024)** uitgeleide. Geboren en getogen in Herkenbosch, als jongste in een gezin met zeven kinderen Aan de Vier Gebroeders, maakte hij tegen het einde van de oorlog de evacuatie naar Friesland mee. Bij hun terugkeer bleek alles verwoest en moesten ze weer heel helemaal opnieuw beginnen. Na de lagere school ging hij naar de LTS en behaalde hij het diploma bankwerken. Daarna haalde hij nog verschillende laskwalificaties en het middenstandsdiploma, terwijl hij al in loondienst werkte, eerste bij Philips en later in de Plaatknipperij. Daar ontstond zijn passie voor metaalbewerking die leidde tot oprichting van een eigen metaalbewerkingsbedrijf (1965). Hij specialiseerde zich in dakspanten voor tuinbouwkassen die tot ver buiten Herkenbosch, tot ver buiten de provinciegrenzen afname vonden. Ondertussen was in 1963 getrouwd met Nelly Mingers uit Posterholt. Ze trouwden in, zoals dat heet. Dat betekende dat ze ook Tons ouderlijk huis Aan de Vier Gebroeders zouden bewonen en dat daar ook hun drie zonen zouden opgroeien. En dat ze de zorg voor Tons ouders op zich namen. Het was hard werken, vaak niet gemakkelijk, maar niets was onmogelijk, zo was zijn motto: “Wat moeilijk is lossen we meteen op en wat onmogelijk is duurt wat langer”. Zijn werk stond altijd op de eerste plaats, net als zijn gezin. Vakanties waren schaars en vaak dichtbij huis, in zijn geliefde ‘Rundumhausen’. Op zijn 60<sup>e</sup> stopte hij met werken en kwam er tijd om te genieten van de kleine dingen van het leven: samen met Nelly fietsen, uit eten gaan en tijd doorbrengen met de kleinkinderen die er inmiddels ook bij waren gekomen. De deur van zijn huis stond altijd voor iedereen open. Sinds hij in 2012 een zware buikoperatie had ondergaan sukkelde hij met zijn gezondheid, een ziekte die twee jaar geleden weer de kop op stak. Toch weerhield hem dat allemaal niet om op zijn computer bezig te blijven, zijn nieuwgierigheid en leergierigheid was onverminderd groot. Toch nog onverwacht luidden complicaties die hem in het ziekenhuis deden belanden het einde van zijn leven in, het einde dat zich op donderdag 3 oktober aandiende. Na de uitvaartmis volgde in Roermond in besloten kring de crematie.

Diezelfde vrijdagmiddag (11 oktober) gaven **Chaz Thoolen en Francis Fieten** elkaar in de St. Martinuskerk van Vlodrop hun Jawoord.

Op zaterdagmorgen 12 oktober j.l. vond in de Berger basiliek de uitvaartdienst plaats voor **Joannes Paulus Marie (Jo) Houbiers (1937-2024)**. Geboren en getogen in het Zuid-Limburgse Eijsden, als oudste in een gezin met zeven kinderen, studeerde hij na de middelbare school scheikunde in Groningen. Na zijn studie deed hij promotieonderzoek en was hij tevens assistent bij de practica van de studenten. Een van die studenten was de in Breda geboren Dorine Schmitz du Moulin. Na een verkering van enkel jaren trouwden ze in het najaar 1967, een huwelijk dat met drie dochters werd gezegend: Chantal, Marianne en Christine. Jo kreeg een baan bij Océ Andeno in Venlo, waar ze halffabrikaten voor medicijnen maakten. In 1994 ging hij daar met vervroegd pensioen. Toen waren ze al vanuit Tegelen naar St. Odiliënberg verhuisd. Zijn vrije tijd vulde hij met dingen waar hij vroeger geen tijd voor had gehad: aan de universiteit van Utrecht begon hij een studie Portugees, aan de universiteit van Nijmegen met het begeleiden van assistenten-in-opleiding ('aio's'). Hij nam muzieklessen: dwarsfluit en orgel. Samen met Dorine bezocht hij tentoonstellingen en maakte hij reizen naar Portugal, Madeira, Polen en Schotland. Een nieuwe levensfase brak voor hen aan toen de kleinkinderen erbij kwamen: Emiel, Dunya, Robyn, Remi en Mare. Wat was hij trots op ze! De oude dag had echter de nodige gebreken voor hem in petto. Na de eerste vage klachten kwam in de Coronatijd de diagnose: Parkinsonisme. Die ziekte was er de oorzaak van dat hij steeds meer moest loslaten: piano-spelen, wandelen, fietsen, lezen, puzzelen. Toch klaagde hij nooit en aanvaardde hij zonder mopperen dat hij steeds meer hulp van anderen nodig had. Als vanouds bleef hij genieten van muziek, van wandelen met de rolstoel en de aanwezigheid van mensen om hem heen. Een ongelukkige val leidde onlangs het einde van zijn leven in. Op zaterdagmorgen 5 oktober j.l. kwam er einde aan zijn leven en lijden, precies op zijn 57<sup>e</sup> trouwdag. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door ons Gregoriaans clusterkoor, volgde in Roermond de crematie in besloten kring.

### **Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl)

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), priester-assistent, tel. 527 825 - [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken-assistent, tel. 537 765 - [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken-assistent, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken-assistent, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick, tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)