



ROERKERKNIEUWS - door het jaar

editie 230 (30 november 2024) – www.roerkerken.nl

Inleiding (op weg naar het 'heilig jaar' 2025)

Elke 25 jaar houdt onze Kerk een zogeheten 'Jubeljaar' of 'Heilig Jaar'. Voor 2025 heeft Paus Franciscus gekozen voor het thema 'Pelgrims van Hoop'. Het idee van een Jubeljaar is gebaseerd op een oudtestamentische traditie waarin een jubeljaar om rust, vergeving en vernieuwing draaide. Het laatste Jubeljaar vond plaats in het jaar 2000, in dit jaar stroomden ongeveer 25 miljoen pelgrims en toeristen naar Rome. Om de miljoenenstroom van extra bezoekers in 2025 naar Rome te kunnen opvangen, investeert de stad Rome, het Vaticaan én de regio Lazio 2,3 miljard euro o.a. voor de verbetering van de infrastructuur en de veiligheid. Momenteel wordt het station Rome Termini verbouwd, metrostations worden aangepast, voetpaden worden verbeterd, een aantal monumenten staat in de steigers enz. Er wordt ook extra huisvesting georganiseerd voor pelgrims. De planning is erop gericht dat eind december 2024 alle infrastructurele werken voltooid zijn en Rome klaar is om naar schatting de 40 miljoen pelgrims en toeristen te ontvangen die komend jaar vanuit de gehele wereld naar Rome zullen afreizen. Op kerstavond zal de paus de 'Heilige Deur' van de Sint-Pietersbasiliek openen, enkele dagen later gevolgd door de Heilige Deuren van de andere pauselijke basilieken (de St. Jan van Lateranen, de Santa Maria Maggiore en de St. Paulus buiten de Muren). Eind 2025 worden deze deuren weer voor 25 jaar verzegeld. Op zondag 29 december vindt er in alle bisdommen een diocesane openingsviering plaats. In ons bisdom wordt die om 10.00 uur in de Roermondse St. Christoffelkathedraal gehouden. Bij deze de tekst van het speciale gebed ter voorbereiding op en bij gelegenheid van de viering van het komende Heilig Jaar: *Vader in de hemel, moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder, en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, in ons de zalige hoop doen herleven op de komst van uw Koninkrijk. Moge uw genade ons onvermoeibaar maken in het zaaien van evangelische zaden die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen. Moge uw genade ons standvastig maken in de zekere verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard. Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van Hoop, een verlangen doen herleven naar de schatten van de hemel. Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van onze Verlosser over de hele aarde verspreiden. Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, zij glorie en lof in eeuwigheid. Amen.*

Rothenbach: Willems (I)

De ingebruikname van het nieuwe grenskantoor op de Rothenbach vormde ook voor neringdoenden een uitnodiging om er zich te vestigen. Zo schreven we in Roerkerknieuws 222 al over de 'Hoeskamer', de uitspanning waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1887, toen aan Christian (Chriske) Willems (1823-1889) een eerste drankvergunning werd verstrekt. Hij was in Vlodrop geboren als zoon van de oorspronkelijk uit Wegberg afkomstige Godfried Willems of Wilms (1788-1850) en Maria Gertrudis Beek, een echtpaar dat aanvankelijk in Waldniel (D) woonde; Chriske was sinds 1849 getrouwd met de uit Vlodrop afkomstige Gertrudis Geurts of Görtz (1826-1889). Chriske geldt als de grondlegger van het etablissement dat thans luistert naar de veelzeggende naam 'Hoeskamer': de herberg, later het café en het huidige restaurant waar men nog *altijd "culinair kan genieten in huiselijk*

sfeer". Chriskes zoon Jakob '(Keub') Willems (1859-1938) volgde hem op. Hij was sinds 1883 getrouwd met Aldegonda Eijssen (1857-1926) uit Heinsberg (Unterbruch). Volgens een bericht in de Maas- en Roerbode lieten de kinderen van wijlen Christiaan Willems en Gertrudis Geurts op dinsdagmiddag 30 april 1889 *"ten herberge van Jacob Willems aan het grenskantoor bij den Kievit te Vlodrop ... (A) een voor handel en (n)ijverheid zeer gunstig gelegen huis met tuin en bouwland te Vlodrop, in de heide, inde nabijheid der woning van genoemde Jacob Willems, kadaster sectie C nrs. 1072 en 1488 ter oppervlakte van 26 aren"* (publiekelijk) verkopen. Vervolgens *"(B) 18 a. 70 ca. bouwland aldaar tegenover het voorgaande, sectie C. nr. 1080. Te aanvaarden het huis met den 1^e juni en het bouwland stoppelbloot 1889. Onmiddellijk daarna : den gehelen inboedel, bestaande in: tafels, stoelen, kasten, kachel, kneetrog, inmaaktonnen en verder huiselijk gerief, schoppen, rieken, harken en wat verder zal worden voorgebracht, benevens eenige mest. Voorts 16 aren te wassen staande rogge, verdeeld in 2 perceelen"*. Het moet Keub Willems zijn geweest die in 1920 het huidige pand Rothenbacherweg 7 liet bouwen. Met Antoon Willems, 'Teun van Chriskes keub' (1901-1958) trad de derde generatie Willems aan. Hij was sinds 1925 getrouwd met Anna Christina Janssen (1900-1968) uit het naburige Birgelen (Elsam). Van Teun is bekend dat hij als smokkelaar geld als water verdiende. Gewerkt heeft hij nooit maar hij bezat een van de drie auto's die er toen in Vlodrop rondreden" (www.dehoekamer.nl). Zijn zoon Harie Willems (1825-2000), getrouwd met de uit de Waterschei afkomstige Ida Claesen (1924-1998) volgt hem op. Hij zou uiteindelijk zelf niet meer in de zaak staan en het pand verhuuren. Van 1970 tot 1984 waren dat Jeu Koolen (1930-2010) en zijn vrouw Meta Cox (1930-1991) die het café uitbaten ('Metropa'); zij hadden eerst een café in Montfort ('Rotonde'), maar dat brandde in de nacht van oud (1963) op nieuw (1964) af; daarna runden ze nog een café in Linne ('Postiljon'), om in 1970 naar de Rothenbach te komen. De pech leek hen te achtervolgen: bij een felle brand die in het voorjaar van 1971 de slaapkamers van Metropa in de as legde "raakte een 34-jarige vrouw ernstig gewond, terwijl zij trachtte haar dochtertje uit de brandende kamer te redden. De vrouw sliep op de kamer van haar dochtertje. Door tot nu toe nog onbekende oorzaak brak er plotseling brand uit in de slaapkamer en pas op het laatste moment werd dé vrouw gewekt. In een haastige poging om haar dochtertje, dat aan de andere kant van de kamer sliep voor een wisse dood te redden, raakte zij zelf ernstig gewond. Het meisje raakte dank zij haar moeder niet gewond. Inmiddels had de 64-jarige vader van de vrouw ook de brand ontdekt en hij trachtte met emmers water en later met een slang de vuurhaard te blussen, hetgeen hem redelijk lukte. Dank zij zijn pogingen werd voorkomen, dat het gehele café afbrandde. De direct gealarmeerde brandweer nam even later het werk van hem over. De totale schade bedroeg ruim 19.000 gulden. De slaapetage van het café brandde vrijwel geheel uit (De Nieuwe Limburger dd. 18 maart 1971). Later (vanaf 1984) zou zoon Karel de zaak overnemen. De huidige uitbaters zijn (de uit Herkenbosch afkomstige) Ruud van Daal en (de waarschijnlijk uit Posterholt afkomstige) Melita van Landeghem. Zij lieten een grondige renovatie uitvoeren *"om het typische 'Hoeskamer-gevoel' te bewerkstelligen waar het restaurant zo om bekend is"*. In 2011 werd de zaak uitgebreid *"met een grote, gezellige en comfortabele zaal"* (www.dehoeskamer.nl).

personalia

Op vrijdagmorgen 22 november j.l. hielden we in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst voor **Thomas Leonardus (Tom) Coenen (1946-2024)**. Geboren en getogen in Montfort, in het Gestraetje, rolde hij al op jonge leeftijd vanwege het vroegtijdig overlijden van zijn vader in 1957 het boerenbedrijf in en nam hij uiteindelijk ook de ouderlijke boerderij

over. Nadat hij begin 1974 getrouwd was met Marij Slabbers uit Linne en er twee dochters op de boerderij bij kwamen (Wendy en Kim) deed hij het vee van de hand en ging hij bij een loonwerker aan de slag. Wel hield hij het land aan dat hij voor zijn hobby bewerkte; het liefst met zijn FIAT-tractor die hij tot het laatst toe als een kostbare schat koesterde en die hij nog maar pas aan zijn kleinzoon Cas overdroeg, onder de voorwaarde dat ook hij goed voor hem zou zorgen. Naast zijn werk nam hij ook tijd voor ontspanning, want hij mocht graag op stap gaan, niet alleen als er kermis in het dorp was maar ook als met carnaval boerenbruiloft werd gehouden. Een nieuwe levensfase brak aan toen de schoonzonen Frizo en Ruud erbij kwamen, gevolgd door de kleinkinderen Cas en Sep, Jill en Tess. Trots liet hij hen altijd de machines zien waarmee hij werkte. Het overlijden en het gemis van zijn broer Jan, zeven jaar geleden, viel hem zwaar, evenals het feit dat hij een paar jaar geleden met het boerenbedrijf stopte en de boerderij aan het Gestraetje verruilde voor een woning aan de Schoolsingel. Een kleine troost was het echter dat de boerderij in de familie bleef. De laatste jaren sukkelde hij met zijn hart en zijn longen; toch weerhield hem dat er niet van om veel met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen samen op te trekken. Ook zag je hem bijna iedere dag een wandelingetje maken en een klein ommetje met de fiets om te kijken hoe de gewassen erbij stonden. Begin deze maand werd hij met acute hartproblemen in het Roermondse ziekenhuis opgenomen; de operatie die hij vervolgens in Maastricht onderging bracht evenwel niet het soelaas waarop men hoopte. Zo kwam het dat hij daar op vrijdag 15 november j.l. toch nog onverwacht in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen kwam te overlijden. Na de uitvaartmis vond hij zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

Op zaterdagmiddag 23 november j.l. werd op het parochiekerkhof van Posterholt **Elisabeth Theodora Maria (Lia) Reumers-Zeegers (1949-2024)** begraven. Als oudste van zes kinderen geboren en getogen aan de Hoofdstraat in Posterholt kreeg ze de kans om na de lagere school verder te leren en zo ging ze na haar vervolgopleiding als lerares biologie in Maastricht aan de slag. Het was een mooie tijd en veel contacten die toen gelegd werden zouden voor het leven zijn. Als vanzelfsprekend en met veel vreugde nam ze dan ook deel aan de reünie die afgelopen zomer nog werd gehouden. Nadat ze de eveneens uit Posterholt afkomstige Mart Reumers had leren kennen trouwden ze in 1976 en betrokken ze aan de Wiersweg een eigen huis. Toen de kinderen zich aandienden stopte Lia met haar fulltimebaan en verving ze zo nu en dan nog wel eens aan de Roerstreekmavo in St. Odiliënberg. Naast de zorg voor de huishouding en de opvoeding van haar drie kinderen was ze ook op de basisschool actief, met name in de oudervereniging. Ook trad ze toe tot de plaatselijke Zonnebloemafdeling, een vereniging waarvoor zich 23 jaar lang verdienstelijk zou maken. Daarnaast was ze lid van het handwerkclubje en van de bloemsiergroep van onze kerk. Regelmatig had ze zitting op het stembureau, iets waar ook veel mensen haar van zullen kennen. Alles leek zo zijn gangetje te gaan, vooral toen de kleinkinderen zich aandienden, totdat het herseninfarct dat Mart trof een grote streep door de rekening van hun mooie leven zette. Het had een grote impact, niet alleen op Marts leven maar ook op dat van Lia en de kinderen. Sindsdien probeerden ze meer van de kleine dingen van het leven te genieten; in plaats van te klagen over wat niet meer kon te genieten van wat wel nog mogelijk was. De laatste tijd kreeg ze steeds meer last van hoest en raakte ze steeds vermoeider. De schik was groot toen de klachten in verband met longfibrose in verband werden gebracht; toch bleef ze zich als vanouds meer zorgen maken om Mart en de kinderen dan om zichzelf. De afgelopen maanden ging haar gezondheid snel achteruit. Een

recente ziekenhuisopname bracht gelukkig al weer zoveel soelaas dat we ons met zijn allen weer verheugden op haar thuiskomst. Ze was nog maar amper thuis toen echter het noodlot toesloeg en er op vrijdag 15 november j.l. plotsklaps een inde aan haar leven én aan het lijden kwam. Voorafgaand aan de begrafenis was er een afscheidsdienst op 'De Aerwinkel'.

Op zondagmiddag 24 november j.l. werd in de St. Andreaskerk van Melick **Benjamin Čupić** gedoopt, broertje van de bijna vier jaar oudere Mateo.

Diezelfde zondagmiddag (24 november j.l.) huldigde het kerkelijk zangkoor van Vlodrop tijdens haar jaarlijkse St. Caeciliaviering in het 'muziekhoeve' de volgende jubilarissen: **Annie Tobben (25), Bert Schmitz (60), Marita van Cruchten (35), Tiny van Elmpt (30), Gerda van de Venne (30) en Els Rieken (30).**

Tijdens de jaarlijkse Vormselviering op vrijdagavond 29 november j.l. ontvingen de volgende kinderen uit ons cluster na hernieuwing van de doopbeloften en afroeping van de H. Geest het sacrament van het vormsel: **Fenne Beunen, Dennis Coenen, Lisa Cox, Emy Cremers, Sam Cremers, Jelle Evers, Niek Hermans, Ksawery Janecki, Sten Maessen, Elina Meex, Guus Peters, Sem Pollaert, Lucas Scheers, Menno Smeets, Amy Stoffels, Siep Teeuwen, Kay Zeelen en Jay Zusterzeel.** Laten we met en voor hen bidden: *Kom Heilige Geest, kom Geest van wind en vuur, maak ons sterk als wij bang zijn, als we niet weten wat we moeten doen bij oneerlijke dingen; geef ons kracht. Kom Heilige Geest, kom Geest van wind en vuur, maak ons sterk als we ons zwak, klein of verdrietig voelen; geef ons kracht om goede mensen te zijn. Kom Heilige Geest, kom Geest van wind en vuur en maak ons sterk om te groeien, om lief te hebben; geef ons kracht om te leven en wijsheid om het goede te kiezen. Amen.*

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 – pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), priester-assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken-assistent, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken-assistent, tel. 542 154 – r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken-assistent, tel. 320 215 – b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 – l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 – sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick, tel. 537 965 – andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 – catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 – otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 – matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 – martinus@roerkerken.nl