



ROERKERKNIEUWS - Advent

editie 231 (9 december 2024) – www.roerkerken.nl

Heilig Jaar 2025

Met de Advent begint de voorbereidingstijd op Kerstmis. Het is dit jaar een bijzondere Advent, want we bereiden ons voor op het Jubeljaar of Heilig Jaar. Het hele jaar 2025 mogen we ons als 'pelgrims van hoop' onderweg weten, zoals paus Franciscus van ons gevraagd heeft. In het kader van het Heilig Jaar is er ook in ons bisdom een aantal activiteiten, waarvoor we uw aandacht willen vragen. Nadat paus Franciscus op Kerstavond het Heilig Jaar voor de wereldkerk in Rome heeft geopend, vinden er op zondag **29 december a.s.** in alle bisdommen over de hele wereld diocesane openingsvieringen plaats. Wij doen dit in ons bisdom op deze zondag om 10.00 uur in de St. Christoffelkathedraal in Roermond. Wij zijn gebonden aan dit tijdstip, omdat deze viering door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. We zijn ons ervan bewust dat velen van u op zondagochtend verplichtingen in de eigen parochie(federatie) hebben. Desalniettemin willen we u van harte uitnodigen om een afvaardiging van enkele personen te vragen om namens uw parochie(federatie) of klooster naar deze viering te komen. Dit hoeven niet per se leden van het pastorale team of het kerkbestuur te zijn. Ook vrijwilligers of andere parochianen zijn van harte welkom. Op deze wijze hopen we als bisdom verenigd te zijn bij de opening van het Jubeljaar. Het is een open viering, aanmelding vooraf is niet nodig. Een ander belangrijk onderdeel van een Jubeljaar zijn pelgrimages. Zoals u weet vindt er in de meivakantie van 2025 een Nationale Bedevaart naar Rome plaats met deelnemers uit alle bisdommen. Meer informatie over deze bedevaart vindt u op www.rome2025.nl. Voor wie niet op bedevaart naar Rome kan of wil gaan, is er ook een mogelijkheid om in ons eigen bisdom een Jubileumpelgrimage te maken. Limburg telt tal van lokale bedevaartplekken waar dit kan, maar speciaal voor het Heilig Jaar is Roermond als centrale plek aangewezen. Er is een programma voor een jubileumbedevaart van één dag ontwikkeld, waarin pelgrims de St. Christoffelkathedraal, de Munsterkerk, de Caroluskapel en de (protestantse) Minderbroederskerk kunnen bezoeken. Dit kan het hele jaar door. Individuele pelgrims kunnen aansluiten bij de reguliere vieringen in die kerken. Als parochie(federatie) of religieuze gemeenschap bent u van harte uitgenodigd om op enig moment in het Heilig Jaar deze jubileumpelgrimage naar Roermond te maken. Ten slotte willen wij u informeren dat er op zaterdag **30 augustus 2025** in ons bisdom een diocesane dag zal plaatsvinden, waarop wij met velen uit het bisdom willen stilstaan bij de thematiek van het Jubeljaar. Deze bisdomdag wordt gehouden in Roermond. Een concrete invulling van het programma en een uitnodiging volgen later. In de loop van het jaar zal een aantal reguliere activiteiten eveneens in het kader van het Jubeljaar worden geplaatst. Hierover zult u steeds tijdig worden geïnformeerd via de diverse communicatiekanalen van ons bisdom. Ook wijzen wij u graag op de landelijke themawebsite www.jubeljaar2025.nl, waarop allerlei achtergrondinformatie over het heilig jaar te vinden is.

Missen op TV en internet

Via internet kun je tegenwoordig heel wat Missen bekijken, van een pontificale Mis in een kathedraal tot een gewone leesmis in een of andere dorpskerk. Kun je op een dergelijke manier geldig de Mis meevieren? Vanaf het allereerste begin van de uitzending van Missen op radio en TV was voor de katholieke Kerk één ding duidelijk: Geldig kan een Mis alleen

maar 'live' meegevierd worden. Een Misuitzending doet geen recht aan de waardigheid van het sacrament en de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer. Dat ligt tussen haakjes anders bij de zegen 'Urbi et Orbi' die de Paus op eerste Kerstdag en op eerste Paasdag geeft. Om deze geldig te ontvangen moest de ontvanger vroeger ter plekke aanwezig zijn. In 1967 werd bevestigd dat de zegen ook geldig was voor degenen die hem (op hetzelfde moment) via de radio horen. In 1985 werd bepaald dat hetzelfde gold voor televisiekijkers en in 1995 voor internet. Doch dit gaat 'maar' om een zegen (en de bijbehorende aflat), niet om een sacrament. Sinds de komst van internet (en vooral sinds parochie in de Coronatijd ertoe zijn overgegaan hun Missen te streamen) is de mogelijkheid om Missen te volgen en ook eenmaal uitgezonden Missen nog een 'terug te kijken' enorm toegenomen. Welke invloed heeft dat op de sacramentele waarde van de Mis? Zoals gezegd: geldig kan een Mis alleen maar 'live' gevolgd worden. Daarmee is het bekijken van een Mis op TV of op internet echter niet nutteloos. Het kan immers alles behalve kwaad de rituele handelingen die bij de Mis horen, de bijbellezingen en de preek te beluisteren, de liederen mee te zingen en de vertrouwde gebeden mee te bidden. Op deze wijze kan en zal men - in het beste geval - toch iets van Gods nabijheid te ervaren. Of dat nu op het moment zelf is, of op een later tijdstip dat beter uitkomt (naar een artikel in de Kirchenzeitung für das Bistum Aachen).

Rothenbach: Willems (II)

Chriske had nog een broer die ook van de nodige ondernemerszin blijk gaf: de in Waldniel geboren 'koopman' Jakob Willems (1810-1896). Hij was in 1839 een eerste keer gehuwd met de uit Vlodrop afkomstige Maria Wolters (1809-1843) en na haar vroegtijdige dood een tweede maal met haar zus Johanna Wolters (1824-1874), beiden dochters van Leonard Wolters (1781-1845) en Maria Elisabeth Rulkens (1784-1844). Bleef zijn eerste huwelijk kinderloos, het tweede werd met maar liefst tien kinderen gezegend. Terwijl de oudste twee (Elisabeth en Leonard) in Vlodrop bleven hangen, vestigden zoon Peter en zijn broer Gerard zich in Rheindahlen. Zoon Fritz Willems (1853-1894) emigreerde naar de Verenigde Staten. Dochter Anna Willems (1855-1902), trouwde in 1874 in Vlodrop met de uit het Duitse Odenkirchen afkomstige 'kok' Franz Carl Müller; na eerst een paar jaar in Frankfurt a/Main te hebben gewoond, vestigden ze zich rond 1880 in Rotterdam waar ze ook voor nakomelingen zorgden. Verder zouden ook de jongere kinderen van het echtpaar Willems-Wolters naar de 'States' emigreren: Joseph (1857-1929), Catharina (1859-?), John (1862-1921) en Clara (1864-1937). Joseph Willems trouwde in 1882 in de 'States' met Petronella ('Nellie') Maessen (1858-1910), jongste dochter Andries Maessen en Johanna Peeters uit Blerick. Van dit echtpaar waren inmiddels ook al andere kinderen geëmigreerd. Joseph en Nellie vestigden zich in de staat Wisconsin en woonden eerst in De Pere/Brown County en later in Hinckley/Pine County. Uit hun huwelijk zijn twaalf kinderen bekend, waarvan er twee de kinderjaren niet overleefden. Bij de bevolkingslijst uit 1895 komen we het gezin onder nr. 85 tegen als bewoners van 'Hinckley village': Joseph Williams is dan 37 jaar oud, zijn vrouw Nellie 34, met hun (dan nog) zes kinderen: Annie (11), Mary (9), Dora (7), Lizzie (5), Conrad (3) en John (2). Het is waarschijnlijk Joseph's jongere zus Kate (36) die bij hen inwoont en blijkbaar ook samen met haar broer haar geluk in Amerika is gaan beproeven. Ook een 21-jarige Duitser (Frank Wirfs) woont dan bij hen in. Die staat dan (net als de hoofdbewoner) te boek als 'laborer'. Daar in Hinckley kwamen Joseph en Nellie ook te overlijden; Nellie op 11 maart 1910 (51 jaar oud), Joseph op 4 februari 1929 (71 jaar oud). Volgens de burgerlijke stand van Maasbree (waartoe Blerick toen nog behoorde) was Nellie geboren op 24 augustus 1858, volgens haar overlijdensverklaring op 20 augustus 1859. Ze

overleed aan maagkanker. In 'The Hinckley News' vonden we het volgende 'In Memoriam': *"Mrs. Joseph Williams passed away Friday morning at the age of 53. The funeral was held in St. Patricks Catholic Church, Monday morning and the body was laid away with the last sad rites, in Rosehill Cemetery. Mrs. Williams was born in Germany and has lived here with her family, for nearly 25 years. She was a loving wife and mother and leaves to mourn her loss a husband and 10 children. The immediate cause of her death was cancer, from which she has suffered a long time"*. Haar man Joseph kwam op 4 februari 1929 op tragische wijze om het leven toen hij door een trein werd overreden. Ook van hem verscheen een In Memoriam in de krant: *"Mr. Joseph Williams was born in Vlodrop, Holland, May 9th, 1858. He was the fourth oldest of a family of nine children. His father was a grain merchant in Holland. In 1881, he decided to come to America, other relatives having come two years previous. Mr. Williams located in DePere, Wisconsin, where he lived several years. In the year of 1882, he was married to Nellie Maassen and twelve children were born to this union, two dieing in infancy and Mary at the age of 27 years. Four years later, he came to St. Paul, where his brother and other relatives lived. In the fall of 1888, he came to Hinckley, where he was employed by the St. Paul and Duluth Railway Company. At the time of the Hinckley fire, Mr. Williams gathered his family together and took them to the Northern Pacific Depot. The heat, dust, and cinders became unbearable, and the train being late already, they decided to go to the gravel pit. On their way, they met Mr. Joseph Tew, who insisted they ride with him on his hayrack, and drove east to escape the approaching flames. As they approached the Great Northern tracks, the passenger train pulled in and here he put his family on the train. After a hazerdous trip the train reached Duluth in safety. A few days later he received the news, that his brother Fritz, was a victim of the Hinckley fire. Mr. Williams came back to Hinckley and built another home on the same location, west of town. In the year 1914, Mr. Williams left the railroad, and decided to go farming. His last years were spent in gardening. His sudden death was a great shock to his family and friends. He leaves to mourn his loss, nine children, Ann Williams of St. Paul, Conrad Williams of St. Paul, Mrs. Henry Von Rueden, Mrs. Frank Hady, Mrs. Frank Lynch, Mrs. Otto Erickson, Lucille Williams, John Williams, and Joseph Williams Jr., all of Hinckley. Also a sister, Mrs. John Vanderbeck of St. Paul, a brother in Germany, and eleven grandchildren. Mrs. Joseph Williams, his wife, died March 11, 1910, at the age of 48 years. Funeral services for Mr. Williams, were held at St. Patrick's Church on February 6"*. Op de begraafplaats van Hinckley ('Rosehill Cemetery') vonden we ze hun laatste rustplaats en is hun grafsteen blijkbaar nog altijd te vinden (www.findagrave.com). wordt vervolgd

Personalia

Op zaterdagmorgen 30 november j.l. namen we in het crematorium van Roermond afscheid van **Johanna Catharina (Toos) Janssen-Maessen (1935-2024)**. Geboren getogen in Montfort aan de Zandstraat, als oudste in een gezin dat uiteindelijk zeven kinderen telde (twee oudere broertjes overleden al jong), maakte ze al op jonge leeftijd de oorlog mee. Een jonger broertje overleed begin 1945 in de schuilkelder, net een paar maanden oud. Een fotootje van hem is in de familie altijd bewaard gebleven. Ze had nog maar amper de school af of Toos moest thuis blijven om moeder in het huishouden mee te helpen. Toch was er ook tijd voor ontspanning en bezocht ze graag samen met vriendinnen kermissen in de buurt. Zo leerde ze Piet Janssen (1934-2022) uit St. Joost kennen met wie ze in het najaar van 1962 trouwde. Toen was ook het huis aan de Zandstraat klaar dat ze voortaan samen zouden bewonen en waar ook hun beide kinderen opgroeiden. Terwijl Piet later als elektricien en onderhoudsman op Natronchemie (Solvay) in Herten de kost verdiende zorgde Toos voor

huis en haard. Toos had altijd haar vaste dag- en weekritme en liet zich daar door niemand en niets van afbrengen. In de zomer werden dagtripjes gemaakt en later gingen ze ook wel eens ene paar dagen op vakantie. Toen de kinderen wat groter waren zocht ze ook wat meer activiteiten buitenshuis. Zo was ze meer dan 40 jaar lid van de vrouwenbond. Aan Piets actieve leven kwam begin 2022 een einde toen bij hem darmkanker werd vastgesteld. Hoewel de zware operatie die hij onderging slaagde, deden zich sindsdien toch de nodige complicaties voor, die hem uiteindelijk toch fataal werden. Zijn overlijden in het najaar van 2022 liet Toos niet onberoerd. Haar kinderen deden er alles aan om haar in haar verdriet om het afscheid en gemis nabij te zijn. En toen was er 'ineens' de geboorte van kleinzoon Cas, ruim een jaar geleden, iets dat toch weer wat licht en kleur in haar leven bracht. Begin dit jaar luidde een ongelukkige val het einde van haar eigen leven in. Die deed haar in het ziekenhuis belanden, waarna ze noodgedwongen zes weken lang in zorgresidentie Maaslandburcht in Roosteren verbleef. Gelukkig kon ze daarna naar Maison Molenbeecke in Montfort, waar ze zich al gauw op haar gemak voelde. Daar liet haar gezondheid haar echter steeds meer in de steek, en volgde de ene ontsteking naar de andere, die veel van haar conditie vergden. Toch was niemand echt voorbereid op haar tamelijk onverwachte overlijden op vrijdagmorgen 22 november j.l.

Op zaterdagmiddag 30 november j.l. vierde moeder **M. Pauline de Ligt CRSS** van Priorij Thabor in St. Odiliënberg haar gouden professiefeest.

Op (de eerste Advents-)zondag 1 december j.l. werden in de St. Catharinakerk van Montfort **Niene Beulen, Lola en Dries Fritsen** gedoopt. Op (de tweede Advents-)zondag 8 december j.l. werd in de St. Catharinakerk van Montfort **Romi Pex** gedoopt.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 – pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), priester-assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken-assistent, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken-assistent, tel. 542 154 – r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken-assistent, tel. 320 215 – b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 – l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 – sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick, tel. 537 965 – andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 – catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 – otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 – matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 – martinus@roerkerken.nl